



# ***TEKEN VAN LEVEN***

## **INFORMATIEBLAD**

### **HERVORMDE GEMEENTE SEBALDEBUREN**

**Jaargang 33**

**oktober, november en december 2021**





## MEDITATIE

“HEERE, wat is de mens, dat U hem kent, de sterveling, dat U naar Hem omziet?” (Psalm 8:5, Psalm 144:3 en Hebréeën 2:3)

Heeft u zichzelf wel eens de vraag gesteld: “Ziet God mij wel?” Of misschien meer in het algemeen: “Waar is God?” Dat zijn vragen die veel mensen zich vroeg of laat wel eens stellen. Of je nu op zondag wel eens naar kerk gaat of niet. Heel veel mensen op deze wereld stellen zichzelf de vraag of God bestaat en of God betrokken is op ons leven.

De Bijbeltekst die hierboven geschreven staat, is ook zo’n vraag. Een vraag die meerdere keren op deze manier voorkomt in de Bijbel. Maar zoals u of jou misschien is opgevallen tijdens het lezen van deze vraag, is dit eigenlijk geen vraag of er een God is. Het is ook niet een vraag of God ons kent of aan ons denkt. Nee dat wordt eigenlijk niet betwijfeld. De vragensteller gaat er vanuit dat God bestaat, dat hij de mensen kent en aan hen denkt. Daarom is de vraag die hierboven staat geen klacht, kritiek of twijfel, maar een vraag van verwondering. Verwondering omdat Hij Gods almacht en Gods grootheid ziet in de schepping en zich realiseert: die God, die al die sterren heeft geschapen, kent de mensen én ziet naar hen om. De schrijver van Psalm 8 roept het als het ware uit: “Als ik Uw hemel zie... de maan en de sterren... wat is dan der sterveling, dat U aan hem denkt... dat U naar hem omziet?” De Psalmdichter wil eigenlijk zoiets zeggen als: “Ik begrijp niet hoe U in Uw grootheid en met Uw macht, zich bezig houdt met een klein mensje zoals ik. Als ik al die sterren probeer te tellen, waarvan wetenschappers zeggen dat het er meer zijn dan alle zandkorrels op de aarde, dan blijft er voor mij niets over dan verwondering.

Deze vraag die voortkomt uit verwondering komt wel 3 keer op dezelfde manier voor in de Bijbel. Zo ook in Hebrëen 2:3. Daar gaat de verwondering zelfs nog verder. De Schepper van hemel en aarde heeft de mens niet alleen geschapen, gewild en een belangrijke taak gegeven op aarde (het onderhouden van de schepping), maar Hij is ook mens geworden om “de Leidsman van hun zaligheid te worden”. Anders gezegd: om hen na de zondeval in het paradijs te verlossen van hun zonden en te brengen in de hemelse zaligheid. God Zelf, is in de Heere Jezus Christus mensenzoon geworden, zodat de mensheid die God zo lief is (Joh. 3:16), zalig kan worden.

Beste lezers, als u zich wel eens afvraagt of er een God is, en of God u kent en naar u omziet in het leven, dan is daar niet altijd eenvoudig antwoord op te geven. Vooral wanneer deze vragen opkomen uit het lijden moeten we daar voorzichtig mee omgaan.

Maar tegelijkertijd kunnen er in alle omstandigheden twee dingen gezegd worden. In de eerste plaats mag u op uzelf laten inwerken dat de Heere u heeft geschapen. Hij heeft u gewild als mens. Hij heeft u met “eer en glorie” bekroond, om Zijn beeldrager te zijn op aarde (Ps. 8:6-7). Nou, dat alleen al mag tot bemoediging zijn wanneer u zich onzeker, ongewenst, gekwetst of angstig voelt. Dan mag u op basis van Gods woord troost vinden in de gedachte: “De Heere heeft mij gewild.” Hij schiep mij. Hij gaf mij mijn adem, het lichaam, het leven.

En in de tweede plaats mogen of moeten wij, wanneer wij door twijfel of vragen overmand worden, opkijken naar omhoog. Naar de sterren, en nog verder. Om te zien op de Mensenzoon die nu zit aan de rechterhand van God de Vader. Wanneer wij op Hem zien, zien wij Gods grote liefde. Dan zien wij dat de Schepper van hemel en aarde niet alleen de mens met zorg heeft geschapen, maar ook het behoud van ieder mens op het oog heeft. Ja zelfs bereid is om Zijn eigen leven af te leggen voor de mens. In Jezus zien we Gods betrokkenheid op- en ontferming over de mensheid. “Alzo lief had God de wereld, dat Hij zijn eniggeboren Zoon zond ter verzoening van onze zonden... (Joh.3:16)

Ziet God ons wel? Of: waar is God in uw en mijn leven? Zullen we die vragen omdraaien? Zullen we zien op de schepping, op ons als schepsels van God? Zullen we zien op Zijn Zoon Jezus Christus die gekomen is om ons te verzoenen met God? Wanneer we zo, in het geloof naar de wereld, onszelf en Christus kijken, dan gaan we net als die Bijbelschrijvers zeggen: Wie ben ik Heere, te midden van dat grote heelal, dat U naar mij omziet. Dat U mij heeft gewild. Dat U mij kent en mijn verlossing op het oog heeft. Ja dat U zelfs Uw Zoon heeft gezonden, zodat ik verlost kan worden van mijn zonden en verzoend kan worden met God? Het antwoord? God is liefde.

## **GEMEENTE(MEDE)LEVEN**

Verschillende gemeenteleden blijven kampen met lichamelijke en/of mentale klachten. We denken daarbij in het bijzonder aan mevr. Bazuin, mevr. Potstra en mevr. Ritsma. Ieder van hen wensen wij Gods kracht en nabijheid toe, lichamelijk, maar zeker ook geestelijk.

We blijven ook denken aan onze gemeenteleden die in een verzorgingstehuis zijn opgenomen, zoals mevr. M. Bonnema. Hoewel ze lijdt aan dementie en verschillende (nieuwe) kerkleden onder ons haar niet kennen, bidden we voor haar welzijn.

We zijn dankbaar dat de operatie van dhr. Zuiderveld goed geslaagd is en dat mevr. Van der Velde weer wat opgeknapt is. Daarin zien wij de zegenende handen van God de Vader.

Tenslotte zijn er in de maand september en november ook weer gemeenteleden die een hoge leeftijd mogen bereiken. Dankbaar dat zij vele jaren in ons midden zijn, wensen wij hen (alvast) van harte Gods zegen toe in het nieuwe levensjaar.

## **Jubilea**

- Op 17 augustus waren dhr. en mevr. Swieringa-Feringa 65 jaar getrouwd. Namens de Hervormde Kerk Sebaldeburen hebben zij bloemen ontvangen voor dit prachtige huwelijksjubileum. We wensen hen gezondheid, liefde en Gods zegen toe.
- Op 3 september waren dhr. en mevr. Boerema al weer 56 jaar getrouwd.
- Op 24 september waren dhr. en mevr. Woudenbergh 45 jaar getrouwd. Een zegen wanneer de Heere zoveel jaar man en vrouw in verbintenis samen houdt. We wensen Gods zegen toe voor de toekomst, samen met hun kinderen en kleinkinderen. Adres: Zandumerweg 68 Oldekerk.

## **Uit de pastorie**

Wat hebben we mooie dingen de afgelopen maanden mogen meemaken. Afgelopen zomer hebben we de eerste verjaardag van Obed mogen vieren en de verjaardag van Boukje. Wat leuk dat we zoveel kaartjes en soms zelfs kleine cadeautjes mochten ontvangen! We hebben ook erg genoten van de activiteiten van de Vakantie Bijbel Week en de opening van de kinderclub 'De Sleuteldragers'. Even was het grasveld naast ons huis gevuld met ballonnen, een grote tent, veel kinderen. Er werd gelachen en gezongen. Wat was dat ontzettend fijn. Ook genieten we erg van de opgeknapte tuin. Het ziet er mooi en gezellig uit. Daar zijn we dankbaar voor! We hebben ondervonden dat een moestuin heel wat ervaring en kunde vraagt. Maar we hebben dit seizoen veel geleerd en er was toch een mooie oogst van courgettes, komkommers, bonen en pompoenen.

De zomer is achter de rug. En daarmee komen we weer in het ritme en de rust van alledag. De studie is ook weer begonnen. De nieuwe studiedag is op vrijdag. In september was er ook een conferentie voor studenten van de Gereformeerde Bond die ik bezocht heb. Het was opbouwend om toegerust te worden in deze week. Boukje is gestopt met het werken als docent in Suameer.

Dat geeft meer rust in het gezin. Ze vind het erg mooi om tijd en aandacht te hebben voor het kinderwerk in de gemeente en pakt ook weer wat vrijwilligerswerk op bij het asielzoekerswerk. Obed is een vrolijk mannetje die voor veel gezelligheid zorgt. Hij staat al heel stevig. We zijn benieuwd wanneer hij gaat lopen. Zijn favoriete activiteit is kijken naar alle auto's en tractors. Dus grote kans dat als u langs de pastorie komt, dat u ons met hem voor het raam ziet staan.

Het einde van de zomer betekent ook het begin van de donkere avonden. We weten dat er gemeenteleden zijn die daar tegen op zien. We hopen dat we dit seizoen elkaar weer vaker kunnen ontmoeten bij activiteiten. Ook hebben we een groot verlangen dat we binnenkort kunnen beginnen met de dorpskamer. We willen afsluiten met:

Hij, die geen vogeltje vergeet  
Die uw gedachten kent en weet  
Die trouwe Vader weet gewis  
Wat voor uw ziel van node is.

Een hartelijke groet vanuit de pastorie,  
Joost, Boukje en Obed van den Berge

**In memoriam Luts Heukers****geboren: 3 december 1932, overleden: 13 september 2021**

Luts Heukers mocht een hoge leeftijd bereiken. Een lang leven, waarin veel gebeurde. Mooie en blijde dingen. Ook intens verdrietige dingen. Het verlies van haar zoontje Mechiel, nog maar vier jaar oud. Een moeilijk huwelijk, dat uitliep op een scheiding. Al die pijn ging haar leven lang met haar mee.

Ze was een sterke vrouw, die graag de touwtjes in handen hield. Met een eigen humor. Iemand die liefde gaf. En aan wie je liefde kwijt kon. Een plezier om bij haar op ambtelijk bezoek te gaan. En om open en eerlijk met elkaar te kunnen praten.

De laatste jaren waren niet makkelijk. Lichamelijk ongemak diende zich aan. Bij stukjes en beetjes verloor ze de greep op de werkelijkheid. Zelfstandig wonen ging niet meer. Het viel haar moeilijk. Begrijpelijk. Wie zou dat niet hebben?

Toch – het belangrijkste is: God was in haar leven. Met Zijn Geest veroverde Hij haar hart, door en voor het evangelie. De Heere en Zijn dienst waren haar lief. Zoals zij ook graag de lof van de Heere zong. Met het lied ‘Vaste Rots van mijn behoud’ als lievelingslied.

Dat wilde ze dan ook bij haar begrafenis gezongen hebben. Zoals er gesproken moest worden over de tekst, waarover bij haar openbare geloofsbelijdenis gepreekt werd: Geef de Heere de hand en kom naar Zijn heiligdom (2 Kron. 30:8).

God stak Zijn hand naar haar uit in Jezus Christus. En door de genade van de Heilige Geest gaf zij de Heere de hand van het geloof.

Met dat evangelie hebben we haar begraven. In het geloof dat je bij God geborgen bent in leven en sterven. Luts Heukers is bij haar Heiland. Alle zonde en moeite en verdriet te boven. Veilig bij Hem, die voor haar zonden stierf. En die de Zijnen meeneemt in Zijn Paasleven. We wensen degenen die achterblijven – de kinderen, (achter)kleinkinderen, Jan, de verdere familie – Gods helpende nabijheid toe.

H.J.C.C.J. Wilschut



## Uit de Kerkenraad

**Corona.** Met grote dankbaarheid constateren we dat in ons land het aantal mensen dat besmet raakt met het Covid19 virus daalt. Dank aan de Here dat Hij de inspanningen om een effectief vaccin te vinden zegent en ook de overheid en veel mensen in het hart heeft gegeven zich verantwoordelijk op te stellen om uitbreiding van de ziekte te voorkomen. De daling zorgt er o.a. voor dat we weer kunnen zingen tijdens de erediensten. Wat is het lékker om weer eens zelf mee te kunnen zingen met de gebeden en lofzangen voor God! Ook andere samenkomsten van de gemeente kunnen weer plaatsvinden.

Bij het uitkomen van dit nummer van TvL. hebben de **eerste koffieochtend**, de **bijbelkring** en de **gemeente-stamppot maaltijd** weer plaatsgevonden en staat de eerste **zondagavondzang** gepland 10 oktober a.s.).

De **Jaarvergadering van de gemeente** wordt voorbereid en hopen we op D.V. 26 oktober a.s. plaats te kunnen laten vinden. Houdt u daarvoor de Nieuwsbrieven en website in de gaten.

Het is al even geleden dat u nieuws uit de kerkenraad in ons kwartaalblad kon lezen; door omstandigheden is de aangeleverde kopij niet in het laatste nummer terechtgekomen. Daarom gaan we even terug naar een paar maanden geleden.

Wat was het een feestelijke kerkdienst op zondag 23 april toen **de kerkenraad werd uitgebreid** met twee nieuwe ambtsdragers. Het was lang geleden dat de kerkenraad uit zoveel leden bestond! Uit ons midden werden de broeders Woudenbergh en Toes voor het eerst bevestigd in het ambt van resp. diaken en ouderling-kerkrentmeester en de broeders Huizinga en van Slooten werden herbevestigd in het ambt van resp. ouderling-kerkrentmeester en diaken.

De eerstvolgende kerkenraadsvergadering was even feestelijk met maar liefst 6 kerkenraadsleden plus br. Verbree als scribea en notulist.

Een maand later, op 27 mei heeft de kerkenraad een eerste zgn. **visie-dag** belegd waarop wij met elkaar van hart tot hart hebben gesproken over wezenlijke zaken met betrekking tot onze gemeente. Over waar we nu staan als gemeente (en als kerkenraad) en over wat ons -in het besef van afhankelijkheid van de Here- van belang lijkt voor nu en voor de nabije toekomst. Waar willen wij als gemeente over 5 jaar of 10 jaar graag staan? Hoe ziet de gemeente er dan uit? Hebben we een gezamenlijk verlangen om met elkaar naar een bepaald punt toe te groeien en -zeker zo belangrijk- hoe komen we daar? Hoe zien we de relatie tussen de zich verder ontwikkelende gemeente en de nu steeds duidelijker zich ontwikkelende pioniersplek?

Vragen die heel belangrijk zijn en waar we in alle openheid en vrijheid met elkaar over van gedachten konden wisselen.

Na eenmaal met elkaar daarover gesproken te hebben is het niet “klaar”. Een vervolg op de eerste visie-dag zal D.V. in november plaatsvinden.

De kerkenraad heeft het voornemen om wat tot nu toe besproken is samen te vatten en met u te delen. Mogelijk dat op de komende Jaarvergadering daar al e.e.a. over gezegd kan worden.

Br. Toes heeft in opdracht van de kerkenraad **twee tablet-computers aangeschaft** voor gemeenteleden die zelf geen computer thuis hebben en wel graag de erediensten van Sebaldeburen bij willen wonen via de uitzendingen van kerktelevisie via internet.

Een tablet-computer of kortweg “tablet” genoemd is een handzame en platte, mobiele computer met een ingebouwd beeldscherm. De tablet kan contact maken met het internet en via het internet contact maken met de kerktelevisie van onze gemeente in Sebaldeburen.

Als het goed bevalt en de behoefte zou groeien, dan kunnen er zonodig meer tablets worden aangeschaft.

Om in de techniekhoek te blijven: er is **een tweede loopmicrofoon** aangeschaft voor gebruik in de kerk. We hebben nu slechts één microfoon die gewoonlijk door de predikant wordt gedragen.

Wanneer een tweede persoon iets wil zeggen voor, na of tijdens de kerkdienst of bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst als een begrafenis of huwelijks inzegening, is het iedere keer een wat moeizaam geharrewar om de microfoon van de ene persoon over te geven aan de ander en weer terug. We hopen dat een tweede microfoon e.e.a. makkelijker zal maken.

Ook overweegt de kerkenraad om de afkondigingen van de kerkenraad door de ouderling van dienst uit te laten voeren, voorafgaande aan de eredienst.

Vele jaren hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de diensten van dhr. Klaas Boerema en mw. Tineke Hazenberg die als **beheerders van gebouw Irene** zorgden voor koffie met wat lekkers, de schoonmaak en de reserveringen van het gebouw. Zij hebben aangegeven dat zij hun beheerstaken willen beëindigen.

Vanaf deze plaats willen we Klaas en Tineke hártelijk bedanken voor hun inzet en trouwe diensten de afgelopen jaren.

Gelukkig valt er geen vacature op het beheersgebied: we hebben zr. Trijnie Sloots bereid gevonden om de beheerstaken van gebouw Irene over te nemen. Trijnie, dank je wel en succes gewenst met deze uitbreiding van je takenpakket!

Voor reserveringen van gebouw Irene of voor andere zaken over activiteiten in gebouw Irene is Trijnie Sloots te bereiken via 06-11094308 of email [trijniesloots@hotmail.com](mailto:trijniesloots@hotmail.com).

We willen u oproepen om te (blijven) **bidden voor onze gemeente, voor de kerkenraad, voor Joost en Boukje en voor de pioniersplek**. Opdat we mogen groeien in geloof en de opdat de liefde van onze Here als een vruchtbare dauw mag neerdalen over het dorp en Hij gekend zal worden door nog veel meer mensen om ons heen.

Namens de Kerkenraad, Leo Meijndert

## Kerkvoogdij

### *Collecten kerkvoogdij*

<b>maand</b>	<b>reguliere collecten</b>	<b>extra collecten</b>	<b>bank</b>
juni	€ 211,40	€ 33,70	€ 30,00
juli	€ 175,10	€ 97,30	€ 45,00
aug.	€ 324,60	€ 55,00	€ 105,00
<b>giften via bank:</b>			
juni	€ 10,- € 200,-	Maranathakerk Rotterdam	€ 3000,-
juli	€ 500,- € 200,-	missionair project	
aug.	€ 20,- € 10,-	vakantiebijbelweek	

Namens de kerkvoogdij hartelijk dank!

## Diaconie

### *Collecten*

<b>reguliere collecten</b>			
juni		€	218,10
juli		€	180,88
augustus		€	299,35
<b>extra collecten</b>			
juni	GZB	€	41,77
augustus	Lesbos	€	109,40

Ons sponsor kind Raphael S uit Siere Leane is 5 september jarig geweest en is 9 jaar geworden.

Er is een kaart gestuurd.

Iedereen die heeft bijgedragen aan de collecten hartelijk dank.

De diaconie

## Zendings-en Evangelisatiecommissie



Afgelopen week heeft de Evangelisatie- en Zendingscommissie weer vergaderd. We zijn blij en dankbaar dat we weer kunnen starten met activiteiten. Dat hebben we afgelopen jaren zeker gemist.

### Samen zingen

We kijken er naar uit om weer te starten met de Samen Zingen avonden. Natuurlijk zal de avond weer centraal staan rondom het zingen van bekende liederen. Er is mogelijkheid voor vrije opgave van liederen en elke avond hopen we een koor of een zang- of muziekgroep uit te nodigen. We hopen het seizoen te starten met Samen Zingen op zondagavond 10 oktober om 19.00.

De zanggroep Runamara hoopt te komen. Bij velen inmiddels bekend en geliefd. Allen hartelijk welkom!

Hierbij een overzicht van de komende avonden:

10 oktober – Samen Zingen met zanggroep Runamara. Na afloop is er koffie.

14 november – Moet nog ingevuld worden

12 december – Samen Zingen van Adventsliederen met trompet. Na afloop is er koffie en chocolademelk.

### Dagboekjes

De dagboekjes Een Handvol Koren van de GZB kunnen weer besteld worden. Achterin de kerk komt een lijst te hangen waarop u uw naam kunt noteren als u interesse hebt. De dagboekjes kosten 12,95. Mevrouw Sloots-Knooihuizen hoopt de boekjes bij u af te leveren en aan haar kunt u ook het bedrag afgeven.

## **Zending**

Denkt u er ook aan om postzegels te bewaren en ansichtkaarten. Deze kunnen ingeleverd worden bij mevrouw Bonnema of bij mevrouw Huizinga. De opbrengst hiervan gaat ook naar de zending.

Op welke manier bent u betrokken bij zending? Vergeet allereerst in uw gebed het werk van zendingswerkers en evangelisatiewerkers alstublieft niet. Daarnaast kunt u met geld misschien wat bijdragen. De GZB heeft een nieuw project gelanceerd: Zendingsmaatje. Als Zendingsmaatje kunt u financieel zorgen voor één bepaalde zendingswerker en krijgt u ook specifieke informatie over deze zendingswerker toegestuurd. Opgeven hiervoor kan via de website van de Gereformeerde Zendingsbond [www.gzb.nl](http://www.gzb.nl) Daarnaast zijn er veel manieren om voor families en mensen bij u in de buurt de liefde van Christus te delen. We willen u een quote meegeven om over na te denken:

‘We zijn niet allemaal geroepen om zendeling te worden, maar iedereen van ons is geroepen met Abrahams roeping. We kunnen niet maar achteroverleunen en iemand anders het werk laten doen. We moeten op een of andere manier in de zaak betrokken worden zodat we een zegen kunnen zijn voor alle families op aarde’.

## **Kerstmaaltijd**

De datum voor de kerstmaaltijd met gemeenteleden willen we u ook al doorgeven. Dit hoopt plaats te vinden op donderdag 16 december. We hopen u daarover later nog meer informatie te geven.

We hopen dat de activiteiten van dit nieuwe seizoen ons mogen bemoedigen en versterken.

Een hartelijke groet,  
De evangelisatie – en zendingscommissie

## Vakantie Bijbel Week Sebaldeburen 2021

Wereldnieuws!

Dat was het thema van de afgelopen Vakantie Bijbel Week in Sebaldeburen. Als u in de eerste vakantieweek langs het veldje bij gebouw Irene bent gereden heeft u misschien wel iets gehoord of gezien. Wat kwamen er veel kinderen en wat was het gezellig!

Spannende sketches en wedstrijdjes, knutselwerkjes, Bijbelverhalen en liedjes, het kwam allemaal voorbij. Er was een heus springkussen en we sloten de week af met een gezellige pannenkoekenmaaltijd samen met de ouders. Wat fijn dat we ook veel gezichten van gemeenteleden hebben gezien. We waren misschien als leiding te druk om met u te spreken, maar het deed ons erg goed!

Helaas duurt het nog een jaar totdat de volgende Vakantie Bijbel Week er weer hoopt te zijn. Gelukkig is er vanaf september 2021 elke derde zondag in de maand een Kinder Bijbel Club en kunnen we de kinderen weer ontmoeten. We geven nog een keer de informatie van deze club door.

De locatie is gebouw Irene en de tijden zijn van 14.00 – 15.30. De kinderclub is gratis en is voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. De eerste clubmiddag is op zondag 19 september. Van harte welkom!

Om de opening van ‘De Sleuteldragers’ te vieren hebben we een hele leuke en mooie opening gehad in het Spectrum. Kindertheater Pier en Plut kwamen optreden met hun voorstelling ‘Het Geschenk’. Wat fijn dat er zoveel kinderen waren en wat was het leuk samen!

Hartelijke groet,

Leiding van de Vakantie Bijbel Week en Kinderclub ‘De Sleuteldragers’.

## Aantallen

Het gebeurt bijna als vanzelf in een kleine gemeente: elke zondagmorgen tellen we even vlug het aantal kerkbezoekers. Wat zijn we blij als het er veel zijn! Ik betrap me zelf er ook vaak op, dat ik dit doe.

Toch wil ik iets meegeven wat ik heb gehoord van ds. Marius Sturm van IKEG (Internationaal Kinder Evangelisatie Genootschap). Hij zei: **‘God telt niet. Hij weegt’**.

Daar heb ik vaak aan moeten denken. Bijvoorbeeld als ik hoor over de kerk in Centraal Azië. Daar zijn kerken van 3 mensen. Ze komen elke zondagmorgen bij elkaar en lezen uit de Bijbel. Wat een vast en vurig geloof hebben deze mensen. God telt niet, Hij weegt.

Misschien is zo’n kleine kerkje in de bergen van Kirgizië wel van meer ‘gewicht’ dan een grote megakerk waar mensen gewoontegetrouw en ‘koud’ naar kerk gaan.

Ook bij de eerste keren Vakantie Bijbel Week en kinderclub vind ik het aantal kinderen altijd spannend. Maar God telt niet, Hij weegt. Maar een club met één kind is misschien wel van meer ‘gewicht’ dan een club van 100 kinderen die het Bijbelverhaal niet begrijpen.

Ik hoop dat het u ook mag bemoedigen. God ziet het kleine aan. Hij telt niet, Hij weegt. Laten we een kleine kerk zijn, met veel gewicht. Met warmte voor elkaar en voor Gods Woord.

Een gemeentelid.



## Verslag Generale Synode Protestantse Kerk Nederland



Eerder schreef ik al eens hoe de kerkstructuur van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) er uit ziet, namelijk van onder naar boven: gemeente – kerkenraad – classis– Generale Synode.

Op zaterdag 11 september mocht ik als ouderling afgevaardigde namens de classis Groningen-Drenthe aanwezig zijn bij de Generale Synode van de PKN. Samen met ongeveer 60 andere dominees, ouderlingen en diakenen. De dag zelf moest voorbereid worden met het lezen van vele documenten.

Normaal gesproken vergadert de Generale Synode namelijk maar twee keer per jaar, en dan moet zij dus vele kerkzaken bespreken op enkele dagen.

Op zaterdag 11 september werden er twee grote agendapunten besproken: het gebruik van kerkgebouwen en de ambtsvisie.

Tijdens de vergadering werd ingestemd met een rapport (Speelruimte gezocht) over het gebruik van kerkgebouwen, dat kerkelijke gemeentes moet helpen om hun gebouwen op meerdere manieren in te zetten in/voor de samenleving.

Daarnaast gaf de afvaardiging van de PKN-gemeenten in Nederland toestemming om verder na te denken over het ambt, oftewel de verschillende “beroepsprofielen” van predikanten, kerkelijk werkers en pastors. Dit is belangrijk, gezien de kerkelijke praktijk waarin kerkelijk werkers vaak hetzelfde werk doen als een predikant, maar niet zo gezien en behandeld worden. Dit gaat natuurlijk niet voorbij aan mijn eigen aanstelling en persoon. Als ouderling kerkelijk werker en pionier, met de bevoegdheden van een predikant, ben ik dan ook blij dat de kerk hier verder over gaat nadenken.

Het meest gelukkig werd ik tijdens de synode van een presentatie door een kerk uit de wijk Spangen in Rotterdam. Zij zijn de eerste “kerngemeente” binnen de PKN. Een volwaardige kerkelijke gemeente die is ontstaan vanuit een pioniersplek. Als synode hebben wij gevierd dat God hier zijn zegen op heeft gegeven. Te midden van al het lezen, denken en praten op een Synode, besef je dan: de Heere doet het. Dat is hoopvol en bemoedigend, ook voor Sebaldeburen.

## Verjaardagen 75+

<b>oktober</b>	--	
<b>november</b>		
09	dhr.S.Feringa Prov.weg 40a	Sebaldeburen
16	mevr.J.P.van Dijk-v.d.Molen De Schans 15, 9351 AZ	Leek
18	mevr.S.A. Huizinga Hoge Voetpad 4, 9822 BD	Niekerk
24	dhr.A.Pietens Prov.weg 59, 9862 PB	Sebaldeburen

**december**

11	mevr.J.v.d.Velde-Sikkema Jonkerslaan 75, 9351JJ	Leek
28	mevr.S.Potstra-Dijkema Oldenoert 17, 9351 KN	Leek
31	mevr.M.Bonnema-Feringa Hoflaan 31, 9861 BP	Grootegast

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar.

*Wat de toekomst brengen moge,  
mij geleidt des Heren hand;  
moedig sla ik dus de ogen  
naar het onbekende land.  
Leer mij volgen zonder vragen,  
Vader, wat Gij doet is goed!  
Leer mij slechts het heden dragen  
met een rustig kalme moed!*

*Waar de weg mij brengen moge,  
aan des Vaders trouwe hand  
loop ik met gesloten ogen  
naar het onbekende land.*

**ROOSTER KINDEROPPAS HERVORMDE GEMEENTE  
SEBALDEBUREN**

<b>Datum</b>	<b>naam</b>	<b>tel./email</b>	<b>locatie</b>
26 september	Ietje Oost	0594-611984	geb.Irene
10 oktober	Mirjam van Dijke	06-31085315	geb.Irene
17 oktober	Netty Toes	06-14537006	geb.Irene
31 oktober	Grietje v.d.Molen	0594-632257	geb.Irene
14 november	Froukje van Slooten	0594-612490	geb.Irene
28 november	Liesbeth v.Woudenbergh	0594-503662	geb.Irene
12 december	Trijnie Sloots	06-11094308	geb.Irene
26 december	Ietje Oost	0594-611984	geb.Irene
09 januari	Netty Toes	06-14537006	geb.Irene
23 januari	Mirjam van Dijke	06-31085315	geb.Irene

Bij verhindering graag onderling ruilen.

Reserve oppas:

Dirk Toes 06-15493251 of [dirkjtoes@gmail.com](mailto:dirkjtoes@gmail.com)

Contactpersoon:

Netty Toes 06-14537006 of [nettytoes64@gmail.com](mailto:nettytoes64@gmail.com)

### **Het werk van de Trooster en de nieuwe mens**

De discipelen waren met droefheid vervuld toen Jezus zei dat Hij heen zou gaan. Het is beter voor u dat Ik heenga want indien Ik niet heenga kan de Trooster niet komen, maar indien Ik heenga zal Ik Hem tot u zenden.

Dit heb Ik gesproken terwijl Ik nog bij u verblijf maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal alles leren en te binnen brengen wat Ik u gezegd heb.

Hij zal u leren de weg tot de volle waarheid. Daarom zegt Hij ook: “hoort wat de Geest tot de gemeente zegt.”

Het is de Geest der waarheid die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet. Maar gij kent Hem en Hij blijft bij u en zal in u zijn.

Het is een voorrecht dat alleen de gelovigen in Christus Jezus een relatie hebben met de Heilige Geest, want dit is niet aan de wereld gegeven. Maar gij kent Hem.

En Hij zal ons ook leren wie we mogen zijn in Christus. Hij wil dat we door het volbrachte werk van de Heere Jezus, op het kruis van Golgotha, onze plaats in Hem gaan toeëigenen, eigen maken.

Want Efeze 1:3 zegt: gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.

Onze plaats is dus in de hemelse gewesten daarom zegt de bijbel ook: bedenk de dingen die boven zijn en niet die op aarde.

Door genade zijt gij behouden en Hij heeft ons mede opgewekt en zijn we nu geestelijke mensen geworden in Christus.

**De nieuwe mens**, het werk van de Trooster. Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn dat één voor allen gestorven is. Dus zijn wij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij die leven, die tot levend geloof gekomen zijn, dat diegenen niet meer voor zichzelf zouden leven maar voor Hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God die door Christus ons met Zichzelf verzoend heeft.

Nu God ons met Zichzelf verzoend heeft laten we daarom dan toetreden met een waarachtig hart, tot de troon der genade in volle zekerheid des geloofs, want God is goed en altijd tot hulp bereid.

De Heere zegene u.

Hans Harms

**Kerst**

Ik vind kerst vreselijk! niet vanwege de Boodschap,  
maar door alles eromheen.

Ieder jaar wordt het moeilijker om kerst te gedenken door  
de verpakking heen te ervaren

**De bijbel**

Rome heeft 73 boeken in hun bijbel  
de protestanten hebben 66 boeken  
de Joden hebben 39 boeken (oude testament)  
en de Samaritanen hebben maar 6 boeken.

Wie innig bidt denkt niet aan het gebed dat hij bidt, maar aan God tot  
wie hij bidt.

Hij is met God bezig, die hij lief heeft. (kardinaal A.J.Simonis)

**Tijd**

Een deel van de tijd in de avond van ons leven wordt opgevuld met  
herinneringen aan vroeger.

**Het Heilig Avondmaal**

Door deel te nemen aan de beker en het brood, de tekenen van het  
offer dat de Heere Jezus in onze plaats gebracht heeft, worden wij  
één gemaakt met het bloed en het lichaam van Christus.

In de vroege kerk hadden ze een dagelijkse avondmaalsviering.

Later werd dat een wekelijkse viering, nog weer later in de kerk van  
de reformatie kwam het tot een driemaandelijkse viering (bediening)  
met daaraan verbonden een week van voorbereiding.

**Vertrouwen**

Vertrouw het verleden toe aan Gods genade.

Vertrouw het heden toe aan Gods liefde.

Vertrouw de toekomst toe aan Gods voorzienigheid. (Augustinus)

(ingezonden door een gemeentelid)

**oktober**

<b>datum</b>	<b>tijd</b>	<b>predikant</b>	<b>plaats</b>	<b>bijz.h. Extra coll.</b>
03	09.30	ds.C.Hoek	Bedum/Onderdendam	werelddiac.
10	09.30	dhr.J.C.A.v.d.Berge		kerkvoogdij
10	<b>19.00</b>	<b>Samen zingen</b>		
17	09.30	ds.J.Hoekman	Urk	
24	09.30	ds.N.F.L.de Leeuw	O.Pekela	
31	09.30	ds.H.J.C.C.J.Wilshut	Bovensmilde	najaars- zendingscoll.GZB

**november**

<b>datum</b>	<b>tijd</b>	<b>predikant</b>	<b>plaats</b>	<b>bijz.h. Extra coll.</b>
03	09.30	dhr.J.C.A.v.d.Berge		dankdag dankdagcoll.
07	09.30	ds.J.Harteman	Kampen	
14	09.30	ds.M.Krooneman	Noordhorn	
14	<b>19.00</b>	<b>Samen zingen</b>		
21	09.30	dhr.J.C.A.v.d.Berge		kerkvoogdij
28	09.30	ds.G.deFijter	Kampen	1 <sup>e</sup> adventszondag

**december**

<b>datum</b>	<b>tijd</b>	<b>predikant</b>	<b>plaats</b>	<b>bijz.heden Extra coll.</b>
05	09.30	ds.v.Ommeren	Drachten	kerkvoogdij
12	09.30	ds.H.J.C.C.J.Wilshut	Bovensmilde	
12	<b>19.00</b>	<b>Samen zingen</b>		
19	09.30	cand.Admiraal	Rouveen	
25	09.30	dhr.J.C.A.v.d.Berge		1 <sup>e</sup> kerstdag I.Z.B.collecte
26		??		2 <sup>e</sup> Kerstdag
31	19.00	dhr.J.C.A.v.d.Berge		oudjaarscoll.

## **Informatie**

### **Privacywetgeving**

In verband met de privacywetgeving vragen wij u toestemming om in voorkomende gevallen uw naam te mogen noemen in de kerkbode. Wanneer u daartegen wel bezwaar hebt, wilt u dat dan schriftelijk melden bij de redactie van de kerkbode?

### **Testamentaire beschikking**

Wie onze gemeente testamentair wil gedenken kan daarvoor de volgende formulering gebruiken:

Ik legateer, vrij van rechten, aan de Nederlandse Hervormde gemeente Sebaldeburen een bedrag van €.....

### **Postadres Hervormde gemeente**

Het postadres van de Hervormde gemeente Sebaldeburen is:  
Provincialeweg 44, 9862 PE Sebaldeburen.

### **Website**

[www.hervormdsebaldeburen.nl](http://www.hervormdsebaldeburen.nl)

### **Bankrekeningno.**

Bankrekening van de Hervormde gemeente Sebaldeburen is:  
NL 95 RABO 0323701507.

## **Verhuisbericht**

**Per 18 september 2021 is het nieuwe adres van de familie Toes:  
Ommelandenstraat 12, 9351 EL Leek.**



# CONTACTADRESSEN

**kerkelijk werker/pionier:**

dhr.J.C.A.v.d.Berge  
 Kerkweg 2  
 9862 TJ Sebaldeburen  
 tel. 0594-612076  
 e-mail:  
[jcavdberge@outlook.com](mailto:jcavdberge@outlook.com)

**ouderling/kerkrentmeester**

dhr.J.H.Huizinga  
 Hoge Voetpad 4  
 9822 BD Niekerk  
 tel. 0594-502410  
 e-mail: [jhuizinga@ziggo.nl](mailto:jhuizinga@ziggo.nl)

**diaken/penningmeester**

dhr.W.J.v.Slooten  
 Verl.Kerkweg 8  
 9862 TG Sebaldeburen  
 tel. 0594-612490  
 e-mail:slooten.f@live.nl

**organiste/hoofdkoster:**

mw.A. Bonnema  
 de Noord 16  
 9861 AN Grootegast  
 Tel.0594-612921  
 e-mail: [a.a.j.bonnema@home.nl](mailto:a.a.j.bonnema@home.nl)

**zendings-en evang.comm.:**

mw.S.A.Huizinga  
 Hoge Voetpad 4  
 9822 BD Niekerk  
 tel. 0594-502410  
 e-mail: [jhuizinga@ziggo.nl](mailto:jhuizinga@ziggo.nl)

**ouderling:**

dhr.L.Meijndert  
 Langestraat 97  
 9804 PJ Noordhorn  
 tel.0594-507468  
 e-mail: [lemeijndert@kpnmail.nl](mailto:lemeijndert@kpnmail.nl)

**ouderling/kerkrentmeester**

dhr.D.J.Toes  
 Ommelandenstraat 12  
 9351 EL Leek  
 Tel.06-15493251  
 e-mail:dirkjtoes@gmail.com

**diaken**

dhr. J.H.Woudenbergh  
 Zandumerweg 68  
 9821 TH Oldekerk  
 tel.0594-503662  
 e-mail:woudenbergh@xs4all.nl

**scriba,beheer ledenbestand,  
webmaster:**

dhr.A.P.Verbree  
 Kruiser 8, 9801 RD Zuidhorn  
 tel.0594-506075  
 e-mail: [seballeden@gmail.com](mailto:seballeden@gmail.com)

**gebouw Irene:**

mw.T.Sloots-Knooihuizen  
 Prov.weg 16  
 9862 PE Sebaldeburen  
 tel.06-11094308  
 email:trijniesloots@hotmail.com

## Adressen ziekenhuizen en verpleeghuizen

Voor wie een kaartje nodig heeft laat je weten dat je meeleeft.

**Ny Smellinghe** tel.0512- 588888  
 Postadres: Postbus 20200, 9200 DA Drachten  
 Bezoekadres: Compagnonsplein 1 9202 NN Drachten

**Martini ziekenhuis** tel. 050-5245245  
 Postadres Postbus 30033 9700 RM Groningen  
 Bezoekadres van Swietenplein 1 9728 MTGroningen

**UMCG** tel. 050- 3616161  
 Postadres: Postbus 30001 9700 RB Groningen  
 Bezoekadres: Hanzeplein 1 9713 GZ Groningen

**Beatrixoord** tel. 050- 5338911  
 Postadres: Postbus 30002 9750 RA Haren  
 Bezoekadres: Dilgtweg 5 9751 ND Haren

**Het Hooge Heem** tel. 0594-695800  
 Post-en bezoekadres de Gast 4 9861 BM Grootegast

**Het Zonnehuis** tel.0594-508508  
 Postadres: Gemmastraat 14 9801 VG Zuidhorn

Dit zijn de meest voor de hand liggende ziekenhuizen -en verpleeghuizen.

Mocht het iets anders zijn dan kunt u altijd navraag doen bij de scriba.

**Bankrekeningnummer** van de hervormde gemeente Sebaldeburen  
 is:NL. 95 RABO 03 2370 1507