

TEKEN VAN LEVEN



Informatieblad
Hervormde Gemeente Sebaldeburen

Jaargang 36
Januari, Februari en Maart 2024

MEDITATIE



Beven voor Gods Woord

'Ik zal zien op deze, op de ellendige en verslagen van geest, en wie voor Mijn woord beeft.' (Jes. 66:2)

De huidige politieke praktijk staat er om bekend dat er **veel woorden worden gebruikt, maar dat nog** moet blijken wat daar van terecht komt. Zo was het tijdens de afgelopen verkiezingscampagne weer spannend wat er gezegd en beloofd werd. De oplettende luisteraar is niet teleurgesteld: sommigen deden zelfs uitspraken die in tegenspraak waren met hun eigen partijvisie. Opmerkelijk toch? Het lijkt soms wel of het huidige politieke stelsel en kiezerslandschap politici juist aanmoedigt om te spreken naar het oor van de kiezers. Om woorden te spreken die de stemmer wilt horen.

Het is niet om het even wat wij mensen tegen elkaar zeggen. Met betrekking tot wat er gezegd wordt in de Nederlandse politiek zijn veel Nederlanders wantrouwend geworden. Dat wordt onderstreept door de laatste verkiezingsuitslag. Mensen voelen zich niet gehoord en willen niet alleen mooie woorden horen, maar ook een aanpak van hun problemen zien.

Gelukkig waren er tijdens de verkiezingscampagne ook politici die **dat eerlijk aangaven**. Zij erkenden hun eigen tekort of het falen van het politieke stelsel. Er was iemand die zei: Het is nu eenmaal in een democratie zo, dat je veel kunt zeggen en beloven, maar dat je in de praktijk toch compromissen moet sluiten (en daarmee kiezers teleur moet stellen). Die erkenning wilden kiezers misschien niet horen, maar was wel eerlijk. Want dat is ook hoe het hier op aarde werkt. Wij willen misschien wel verlossers zijn voor onszelf en anderen, maar wij mensen kunnen elkaar maar in beperkte mate tot hulp zijn. En gouden bergen beloven... daar wordt niemand beter van. Wij mensen kunnen veel zeggen en beloven, maar wij overzien de toekomst niet. Wij maken inschattingfouten. Wij hebben niet de capaciteiten of het inzicht om de juiste dingen te beloven. Het is natuurlijk erger wanneer je dat beseft en vervolgens dat bewust verzwijgt of verdraait.

Je kunt er voor kiezen om **sceptisch en wantrouwend** door het leven te gaan. Dat is begrijpelijk wanneer mensen je vertrouwen beschaamd hebben. Als iemand keer op keer zijn of haar woord niet houdt, en je keer op keer bedrogen uitkomt, dan is het begrijpelijk dat je het vertrouwen verliest in de woorden die gesproken zijn. Wat een leed en verdriet kan daaruit voortkomen.

In de Bijbel wordt **de lat hoog** gelegd. De Schepper van de mens vraagt om eerlijk te zijn. Hij vraagt de mensen 'woord te houden'. Richting de Schepper, maar ook onderling. Eerlijkheid, oprechtheid en betrouwbaarheid staan bij de God van de Bijbel hoog in het vaandel. Het klinkt elke zondag van de kansel: 'U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste.' (Ex. 20:16) Daarmee wordt bedoeld: Je moet in een rechtszaak geen leugens uitspreken. Dat is fataal voor de rechtspraak in een maatschappij. En breder: je zult geen valse woorden, bedrog of leugen, spreken tegen God of je naaste. Daardoor raken relaties in verval.

En om de daad bij het woord te voegen: als wij eerlijk zijn, dan denken wij vaak **positiever over onszelf dan over anderen, toch?** Dat is mensen eigen. Bij politici aanwijzen welke woorden niet omgezet zijn in daden, gaat ons makkelijker af, dan onze eigen woorden en daden met elkaar vergelijken. Maar houden wij onze woorden? Neem bijvoorbeeld alleen al alle goede voornemens die mensen uitspreken aan het begin van het nieuwe jaar. Of neem bijvoorbeeld de kerstgezangen die dit jaar zijn gezongen door vele monden waarin het ging over 'ere zij God' en 'vrede op aarde'. Hoeveel komt daarvan terecht? Of hoeveel mensen vertellen eerlijk aan de Heere van hemel en aarde wat er in hun leven speelt; zowel de goede als de slechte dingen?

De profeet Jesaja moet van de Heere daar vaak **de vinger bij leggen**. Bij alle dingen die niet eerlijk zijn onder het volk Israël. Maar gelukkig mag de profeet Jesaja ook wijzen op Hem die betrouwbaar is en de wereld wilt verlossen van onrecht. Voortdurend klinkt in het Bijbelboek Jesaja het evangelie dat God Zijn Woord houdt. Dat het Woord dat Hij gesproken heeft, zeker uitkomt. Wanneer de Heere zegt: 'Ik zal...'. Of wanneer Hij zegt: 'Mijn Woord zal niet wijken' (zoals in Jes. 59:20), dan bedoeld de Heere: Ik ben betrouwbaar in wat

Ik zeg. Ik zal er Zelf voor zorgen dat het gebeurd. En in tegenstelling tot ons mensen, gebeurd het dan ook echt. Alles wat Hij zegt gebeurd.

De Heere is betrouwbaar. Gods Woord is eerlijk: het laat ons mensen zien wie wij zijn. Het Woord is ook duidelijk: het vertelt ons hoe wij het beste kunnen leven. Gods Woord is duurzaam: het houdt stand door alle tijden heen. Je kunt er altijd van op aan. Gods Woord biedt ons gelukkig verlossing: het vertelt ons van Christus die geboren is. Door wie wij vergeving van zonden kunnen ontvangen. Vergeving voor mensen die niet eerlijk zijn, voor de Heere en voor elkaar. Wij die heel vaak ons woord niet houden, niet nakomen. Voor hen is redding door het Woord. De Heere zegt via de profeet Jesaja: 'Ik zal zien op deze, op de ellendige en verslagene van geest, en wie voor Mijn Woord beeft.'

De Heere verbindt Zichzelf niet aan mensen die hoogmoedig zijn. Die woorden spreken met eigendunk. Die woorden spreken die zij zelf of anderen graag willen horen. Nee, God hoeft geen mooie woorden te horen. Wel eerlijke. Hij 'ziet', Hij is betrokken op, mensen die nederig zijn en hun verwachting stellen op de Heere. Mensen die eerlijk vertellen wie zij zijn, hoe het er voor staat en die hun verwachting stellen op de Heere. Die hun verwachting stellen op wat Hij beloofd: vergeving en verlossing schenken van zonden, een nieuw en geheiligd leven voor Zijn aangezicht. Eerlijk en oprecht. Beeft u ook voor Zijn Woord? God houdt Zijn Woord en wilt verlossing schenken.

Levend vanuit God en Zijn woord, hoeven wij niet te koersen op wat mensen allemaal beloven. Dan is in de eerste plaats Gods belofte hoopgevend. We hoeven ons dan ook niet meer te laten leiden door angst of teleurstelling in andere mensen, omdat er Eén is op wie wij altijd aankunnen en die Zijn Woord altijd houdt. We leren om eerlijk te zijn, ons niet groot voor te doen, niet te spreken uit eigenbelang, omdat Zijn woord spreekt van genade voor zondaren en het Vleesgeworden Woord Zichzelf voor ons gaf. Vult u het zelf maar aan. En beeft u al?

UIT DE PASTORIE

We zijn in de pastorie ook weer een nieuw jaar ingegaan. Een bewogen jaar ligt achter ons. In het Teken van Leven van januari vorig jaar vermeldde ik de geboorte van onze Ethan. Nu mochten we alweer zijn eerste verjaardag vieren! Het is bijzonder hoe snel de ontwikkeling van een baby gaat in het eerste jaar. Ethan kan al driftig wijzen met zijn vingertje als hij iets wil. Hij houdt erg van knuffelen, dan komt hij met open armen zijn papa of mama af. Samen met zijn broer heeft hij veel plezier met het spelen van auto's en tractors. Uiteraard worden ook veel bouwwerken van Obed door Ethan kapot gegooid, dus daarom bouwt Obed uit voorzorg nu op de hoge tafel.. Maar verder kunnen ze het goed met elkaar vinden gelukkig. Natuurlijk was het ook een bewogen jaar omdat we afscheid moesten nemen van onze (schoon)moeder. Dat maakte de feestdagen wel emotioneel.

De afgelopen maanden heb ik gewerkt aan mijn thesis. In februari starten de colleges weer, dit keer met het onderwerp 'innoveren', over veranderingen in de kerk. Het zal naar verwachting het laatste collegeblok zijn van de studie en daarmee ook de afsluiting van de studie Gemeentepredikant.

Op deze manier bent u weer een beetje op de hoogte van het reilen en zeilen in de pastorie. We kijken uit naar het komende jaar. We hopen dat het een wat rustiger jaar zal worden. De wintertijd is een tijd van verstillings, maar we kijken ook uit naar het voorjaar wanneer we weer bezig kunnen in de moestuin. In elk geval is er al een beetje nieuw leven gekomen rondom het huis, want één van de kippen heeft een kuikentje onder haar hoede gekregen. Ze verblijven daarom in de schuur. Dat is voor Obed natuurlijk een heel mooi proces om te zien.

We wensen u, voor het nieuwe jaar dat voor ons ligt, de nabijheid van onze Heere en Heiland toe.

Hartelijke groet, JvdB

HET PIONIERSTEAM

Dorpsmoestuin en pluktuin

Na het eerste mooie seizoen van de Oase bereiden we ons voor op een nieuwe moestuinseizoen.

Wilt u meedoen? Dat kan! U kunt bijvoorbeeld helpen door het geven van groentestekjes, als u zelf een moestuin heeft. Er is natuurlijk ook altijd hulp nodig bij het onderhouden van de tuin. We kregen een verzoek om bietjes/krootjes in de moestuin te verbouwen, want 'die kom ik dan zeker oogsten!' Heeft u ook een verzoek voor een bepaalde groente of voor een bloemsoort voor de pluktuin, laat het gerust weten, dat vinden we leuk! Deze winter zijn er een heel aantal bloembollen in de grond gepoot, dus we hopen in het vroege voorjaar al bloemen in de pluktuin te hebben!

Uitdeelkastje

Het uitdeelkastje staat er nu een aantal maanden. Dankzij ondersteuning van de diaconie worden er elke maand een aantal producten ingekocht en in delen in het uitdeelkastje gezet. We krijgen soms een telefoontje van mensen die een tas met boodschappen willen doneren aan het voedselkastje. Ook stoppen geregeld dorpsbewoners bij het kastje en stoppen er iets in. Toch is de vraag groter dan het aanbod. Het kastje is erg vaak leeg. We hebben hierom een extra regel opgehangen op het deurtje. Er mogen per week maximaal drie producten per persoon uitgehaald worden. Ondanks dat deze regel er al een paar maanden hangt, is de situatie niet echt veranderd. Daarom nogmaals een oproep voor u als gemeenteleden: wilt u af en toe iets geven voor het uitdeelkastje? U kunt dit dan in de grote doos bij de uitgang stoppen. Liever geen opengemaakte producten of dingen die over de datum zijn. Als u bijvoorbeeld bij een supermarkt de aanbieding 1+1 gratis ziet, zou u bijvoorbeeld kunnen overwegen dat u het ene artikel zelf houdt en het andere artikel doneert aan het voedselkastje. Producten die erg welkom zijn en erg snel weg zijn, zijn houdbare producten voor een warme maaltijd. Denk aan pastasaus, spaghetti, aardappelpuree, ingemaakte groenten, pannenkoekenmeel.

Kinderclub de Sleuteldragers

Wat hebben we mooie kinderclubmiddagen gehad in 2023. Elke keer is het weer een verrassing welke kinderen er komen. We hebben de afgelopen clubmiddagen ongeveer een tiental kinderen op de kinderclub gehad. We denken dit jaar na over het thema 'God vergeeft' en hebben daarom stil gestaan bij onder andere Jozef en Jona. Ook het komende jaar gaan de Bijbelverhalen over dit thema. We zijn als leiding heel dankbaar voor het kinderwerk, omdat we merken dat we hier vrij mogen vertellen over de redding en de liefde van de Heere Jezus. Een voorbeeld van een gesprekje wat we hebben op de club willen we met u delen. We oefenen dit jaar een lied, wat deze tekstregel als refrein heeft:

'Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn, voor de Heer iets te wonderlijk zijn?' Als leiding vroegen we: 'Wat zou dat betekenen?' 'Dat vraag ik me nou ook af', was de reactie van een jongetje. We legden uit dat zoiets betekent als: 'Zou er voor Gods iets onmogelijk zijn?'. 'Wat denken jullie?' vroegen we aan de kinderen. Nou, ze konden wel iets bedenken wat voor God vast te moeilijk zou zijn. Het ene na het andere kwam naar voren. Daarna mochten we delen dat in de Bijbel stond dat er voor Gods niets onmogelijk is! We hopen en bidden dat wat we delen op de kinderclub ook mag blijven werken in de harten van de kinderen. Er komen ook vaak moeders mee. Dat vinden we erg leuk en gezellig!

De komende kinderclubmiddagen zijn op zondagmiddag 21 januari en 18 februari. In maart hopen we tijdens de verbindingsdienst ook een speciaal moment voor de kinderen te organiseren en is er bij het hapje eten ook een knutsel aanwezig voor de kinderen. Kent u kinderen, attendeer ze dan gerust op de kinderclub. Vind u het leuk om een kinderclubmiddag bij te wonen, bent u van harte welkom!

Verbindingsdienst

Het lijkt nog ver weg, nu we het Kerstfeest net achter de rug hebben, maar we melden het toch al: op tweede Paasdag, 1 april 2024, hopen we weer een verbindingsdienst te organiseren. Deze begint om 10 uur. Na afloop hopen we met elkaar te genieten van een heerlijke paasbrunch. De muziekgroep die zal ondersteunen bij het zingen is BLOEI. Neemt u gerust iemand mee die niet zo bekend (meer) is met een kerkdienst! Hartelijk uitgenodigd!

Met een hartelijke groet namens het pioniersteam,
Joost en Boukje van den Berge, Jan-Willem en Mirjam van Dijke, Leo
Meijndert, Mettie Spaak – van der Til, Jelle en Heyltje Sikkema, Trijnie Sloots-
Knooihuizen en Netty Toes.

GEMEENTE-OPBOUW

Gemeentemorgen

Zaterdag 9 december hebben we een “gemeentemorgen” gehad. De morgen begon om 10.00 uur met gebed, een Bijbelgedeelte lezen en een psalm zingen.

Koffie en thee en een lekkere cake.

Ad Verbree (scriba) heeft met ons een verhalenbingo gedaan. Hij las een verhaal voor dat vol stond met getallen. Deze getallen moesten we bijhouden op de bingokaart. Drie prijzen zijn gewonnen door Anne Buist, Mirjam Westra en Stijn Huizinga.

Hierna gingen we oudhollandse spellen doen. De foto's spreken voor zich.

De morgen werd afgesloten met soep en broodjes en tijdens de maaltijd een quiz.

We kunnen terugzien op een mooie morgen.

Psalm 133 :3

Waar liefde woont, gebied de HEER de zegen:

Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen,

En 't leven tot in eeuwigheid.





Bijbelstudie

De eerste helft van het seizoen is achter de rug. We zien terug op goede samenkomsten. Leerzaam, open, opbouwend en gezellig. In het nieuwe jaar staan er nog 4 Bijbelstudies gepland. Deze Bijbelstudies zijn op de tweede woensdag van de maand. De bijeenkomsten beginnen om 10:00 uur en zijn rond 11:30 afgelopen. We gebruiken op dit moment 'losse Bijbelstudies' die door allerlei predikanten zijn geschreven. Deze Bijbelstudies gebruiken wij als leidraad voor het onderwijs en gesprek. Tijdens de Bijbelstudies heeft één van de deelnemers de leiding. Het programma is als volgt: We lezen eerst samen de Bijbeltekst. Daarna geeft de leider van de ochtend een inleiding bij het gedeelte (met gebruikmaking van de Bijbelstudie) en worden vervolgens de gespreksvragen uit het boekje besproken. Het is dus een combinatie van luisteren en spreken met elkaar. Ontmoeting rondom de Bijbel dus. Iedereen is daarbij gelijk. Veiligheid en waardering voor ieders inbreng vinden wij als Bijbelstudiegroep erg belangrijk.

We merken als Bijbelstudiegroep dat het bezoekersaantal soms hoger zou kunnen zijn. Mensen die vroeger wel kwamen zien wij nu niet meer. Andersom zijn er ook mensen, ook van buiten de gemeente, die wel aanwezig zijn en het waarderen. Het benoemen van deze constatering is niet bedoeld als correctie of verwijt richting degenen die er niet zijn. Zeker niet. Maar juist als verlangen om met zoveel mogelijk mensen uit onze gemeente de Bijbel te onderzoeken. Daarom op deze plek de oproep om te komen: van harte welkom! Als het gesprek u belemmert: u hoeft niet iets te zeggen. Als het tijdstip of de dag u verhindert: laat het ons weten. Als er andere dingen zijn die u of jou verhinderen om te komen, bent u van harte uitgenodigd om die aan te geven bij uw voorganger.

De data en onderwerpen voor de komende vier keren zijn:

10 januari: Daniel (1)

14 februari: Daniel (2)

6 maart: Daniel (3)

10 april: Over de opstanding spreken

Vormingscursus Christelijk Geloof

In de eerste maand van het nieuwe jaar staat de derde bijeenkomst van de Vormingscursus gepland. Het thema van de avond is: Christen zijn in ons dagelijks leven. Deze avond hoopt dhr. M(ink) de Vries uit Zwolle te verzorgen. In het dagelijks leven is dhr. De Vries docent Levensbeschouwing en maatschappijleer in het voortgezet onderwijs en werkt hij ook voor de Moderne Devotie Beweging. De Moderne Devotie, met onder andere bekende voormannen als Geert de Grote en Thomas a Kempis (Zwolle), was een beweging die in de Middeleeuwen aandacht vroeg voor gemeenschapsleven en sociale betrokkenheid. U begrijpt dat het thema van de avond zeer goed past bij de spreker en de kennis die hij heeft van de Moderne Devotie. We zien dan ook uit naar de toerusting die dhr. De Vries hoopt te verzorgen. De avond begint om 19.30 uur in gebouw Irene. Van harte welkom!

Nieuwe ambtsdragers

Vond u het ook zo feestelijk in de kerk, zondag 3 december?

Twee jonge kerels gaven gehoor aan uw oproep, stapten uit hun kerkbank, liepen naar de kansel om daar, vóór in de kerk, voor God en voor ieder aanwezig, duidelijk hoorbaar uit te spreken dat zij bereid zijn om als ouderling-kerkrentmeester en als diaken de gemeente van de Here in Sebaldeburen te dienen. Is het niet om je over te verwonderen? God alle lof voor deze zegen aan onze gemeente gegeven! Laten we Hem danken en voor de nieuwe ambtsdragers bidden.

We wensen vanaf deze plaats Jan Willem van Dijke en Douwe Westra dat “De almachtige God u tezamen Zijn genade geve om in uw ambt getrouw en vruchtbaar te zijn”, zoals het bevestigingsformulier het verwoord.

Én we wensen jullie vreugde in het ambt toe en de gemeente vreugde met deze jonge broeders.

Vormingscursus Christelijk Geloof

De vormingscursus is onder grote belangstelling van start gegaan. Mooi dat we dit in eigen gemeente kunnen organiseren en fijn dat er onder ons zoveel belangstelling voor is. Zo kunnen we ons laten opbouwen in kennis en in geloof. Tot eer van de Here.

Hebt u de eerste twee cursusavonden gemist? Geen probleem, iedere cursusavond staat op zichzelf en u kunt gerust naar de eerstvolgende avond komen op woensdag 17 januari a.s. om 19:30h in gebouw Irene. We verwachten dan missionair ondernemer Mink de Vries die ons zal helpen om christen te zijn in je omgeving.

Preekrooster 2024

Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering meldde broeder Jan Huizinga dat het gelukt is om voor alle geplande kerkdiensten in het jaar 2024 predikanten te vinden om bij ons voor te gaan. Geen geringe opgave om dat ieder jaar weer te doen. Broeder Huizinga, hártelijk bedankt voor alle inspanningen (en spanningen) die u ervoor over hebt dit voor ons te doen!

Oudejaarsavond

Tijdens de oudejaarsavonddienst kijken we terug naar het afgelopen jaar. We zullen de in 2023 overleden leden van onze gemeente herdenken. Familie en vrienden van de overledenen worden hierbij van harte uitgenodigd deze dienst aanwezig te zijn.

Wensen

De kerkenraad wenst u Gods nabijheid en zegen toe voor het Nieuwe Jaar onzes Heren 2024!

KERKVOOGDIJ

Actie Kerkbalans

In februari 2024 hopen wij u weer de envelop voor de actie Kerkbalans 2024 af te geven. Wij vertrouwen ook voor het komend jaar weer op uw bijdrage voor deze financieel zo belangrijke actie.

Voor wat betreft de actie Kerkbalans 2023 is de stand per ultimo november Euro 18.400. In de begroting is rekening gehouden met een opbrengst van Euro 18.500. Het ziet er naar uit dat dit bedrag gehaald gaat worden, waarvoor onze hartelijke dank. Een aantal leden heeft de toezegging nog niet of nog niet helemaal overgemaakt. Betreft dit u, wilt u dit dan alsnog doen voor eind december? We rekenen op u.

Begroting 2024

Het is gebruikelijk om de begroting te presenteren op de gemeentedag. Helaas was de begroting nog niet klaar. Bij de actie Kerkbalans 2024 zullen wij een verkorte begroting toevoegen. Wilt u deze eerder inzien, dan kunt u daarvoor contact opnemen met één van de kerkvoogden.

Wel willen wij u alvast deelgenoot maken van de uitkomst van deze begroting. Al een aantal jaren worden we geconfronteerd met een tekort. Zo ook de begroting 2024: een tekort van bijna Euro 6.000. Dit baart ons zorgen. Al een paar jaar teren wij daardoor in op onze reserves. Nu zijn die er gelukkig, maar dit kan zo natuurlijk niet doorgaan, dat begrijpt u ook. We merken dat alles duurder wordt. Dat geldt voor u in de thuissituatie, maar dat

gaat ook ons niet voorbij. Met enige voorzichtigheid en bescheidenheid vragen wij u om ons te helpen bij het terugdringen van het begrotingstekort. Dit kunt u doen door uw bijdrage aan de actie Kerkbalans te vergroten of een gift over te maken op het rekeningnummer van de kerkvoogdij met als omschrijving 'begroting 2024'.

Verder is het onze bedoeling om (een aantal van) de extra kerkvoogdijcollecten concreter te maken met een doelomschrijving. Zo wordt u meer betrokken bij de uitgaven van de kerkvoogdij die zich op dat moment voordoen en wij hopen dat dit tot een hogere opbrengst zal leiden. Heeft u overigens goede ideeën om als kerkvoogdij meer geld binnen te krijgen of de uitgaven te verminderen, dan houden wij ons hiervoor van harte aanbevolen.

Onderhoud gebouwen

Het zal u niet ontgaan zijn dat de pastorie voorzien is van een nieuwe verflaag. Het resultaat mag er zijn. Het staat er weer stralend bij, met dank aan Zuiderveld Schilderwerken die de opdracht heeft uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden zijn er nog een tweetal wespennesten ontdekt en verwijderd. Het is altijd spannend of er zich geen verrassingen voordoen (bijvoorbeeld slecht of rottend hout), maar dat is erg meegevallen zodat de uiteindelijke factuur niet veel afweek van de prijsopgave. Zo kan de pastorie weer even vooruit.

Voor wat betreft het kerkgebouw kunnen we melden dat er opdracht is gegeven aan Monumentenwacht tot het opmaken van een inspectierapport. Afhankelijk van de uitslag hiervan, zal er weer een subsidieaanvraag via de SBKG (Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord Nederland) worden ingediend.

Tenslotte bereikte ons het bericht dat de bouwer en nog steeds onderhouder van ons orgel, de firma Bakker en Timmenga uit Leeuwarden, de activiteiten stopzet. De firma wordt overgenomen door de orgelbouwer Reil uit Heerde (Overijssel). Wij beraden ons op dit moment op een mogelijke overgang naar een andere orgelbouwer wat dichterbij. Hierbij valt te denken aan de orgelfirma Mense Ruiter uit Ten Post. Voordat we hiertoe besluiten verdiepen we ons eerst in de garantstelling die is afgegeven bij de laatstgehouden

restauratie van het orgel. Die wil je natuurlijk niet zomaar opgeven. We houden u hier verder van op de hoogte.

Overzicht collecten en giften laatste 3 volle maanden

Alle giften via bank

	reguliere collecte	extra collecte	Via Bank	Voor pioniersplek
september	€267,68	€134,-	€ 100	€ 250
oktober	€328,75	0 (geen extra collecte)	€ 200	€ 200
		€664,60 (waarvan	€ 50	€ 100
november	€288,16	€527,10 dankdag)	€ 10	
			€ 150	
			€900	
			(dankdag)	

College van kerkrentmeesters,
Jan Willem van Dijke en Dirk Toes



DIACONIE

Collecten diaconie

Reguliere collecten.

September	€ 203.67
Oktober	€ 295.25
November	€ 237,95

Extra collecten.

September	Wereld diaconaat	€ 55.00
Oktober	GZB	€ 61.00
	Noodhulp Israël.	€ 154.00
November	Kerk in actie (kinderen in Oekraïne)	€ 42.60
Via de bank	September	€ 50.00
	Gift IZB	€ 5.00
Oktober		€ 20.00
November		€ 170.00

Allen hartelijk dank voor uw bijdrage aan de collecten en giften!

De sponsorkinderen

Een van de kinderen heeft een voortgangs rapport gestuurd.
Wij hebben hen een kerstkaart gestuurd.



ZENDING- EN EVANGELISATIECOMMISSIE

Samen Zingen

Op 8 oktober zongen we samen met het gemengd koor Testify uit Leek. De bloemengroet ging die dag naar familie Mulder-Nijenhuis uit Grootegast en de collecte bracht 84,75 euro op. In november

moesten twee leden van het zangtrio RunaMara, dat op het programma stond, verstek laten gaan door ziekte maar zoals het aanwezige lid van RunaMara opmerkte: het was een fijne avond, met veel enthousiaste zangers en tweede stemmen. De bloemen gingen naar mijnheer Ine Postema uit Opende en de collecte bedroeg 40,75 euro. In adventstijd zongen we samen advents- en kerstliederen; het gelegenheidskoor uit de kerk, dat liederen instudeerde onder leiding van Joke Buist, zorgde voor versterking. Aan het einde van de avond was er warme chocolademelk. De bloemengroet werd bij mevrouw Ellen Horinga-Veenstra gebracht en de collecte bracht het bedrag van 57,45 euro op.

Nieuw jaar

In het nieuwe jaar blijven we zingen.

14 januari: samenzang

11 februari: samenzang met medewerking van het Zoutkamper Mannenkoor olv Edwin Velvis

10 maart: Paas-samenzang

*Met Guido Gezelle wensen we u
'een jaar als een alfabet
met alle letters van A tot Z
Van arbeid, blijheid en creativiteit
tot zegen, zon en zaligheid.'*

BEDANKT

Heel veel dank tijdens mijn ziekte voor het meeleven dmv kaarten, telefoontjes en bezoekjes.

Ine Postema.

OPPASROOSTER

DATUM	NAAM	TELEFOON	BIJZONDER- HEDEN
07-01	Grietje van der Molen Tienie van Dijk		
21-01	Trijnje Sloots Mirjam Westra		
04-02	Liesbeth van Woudenbergh Netty Toes		
18-02	Mettie Spaak Froukje van Slooten		
03-03	Ietje Oost Mirjam van Dijke		
17-03	Grietje van der Molen Tienie van Dijk		
31-03	Mirjam Westra Liesbeth van Woudenbergh		
14-04	Trijnje Sloots Netty Toes		
28-04	Mettie Spaak Ietje Oost		

- Oppaslocatie is gebouw 'Irene', tenzij anders aangegeven.
- Bij verhindering graag onderling ruilen.
- Reserve oppas: Dirk Toes , tel. 06-15493251 of dirkitoes@gmail.com
- Contactpersoon kinderoppas: Netty Toes- Groenendijk, tel. 06-14537006 of nettytoes64@gmail.com

VERJAARDAGEN 75+

03 Januari	Mevr. H.G. van Duinen- Heukers Sebaldeburen
05 Januari	Mevr. Mulder- Nijenhuis Grootegast
03 Februari	Dhr. P. de With Lutjegast
07 Februari	Mevr. M. Bouwma- Zwama Grootegast
16 Februari	Dhr. H. Boerema Sebaldeburen
24 Maart	Mevr. A. v.d. Meer Grootegast

Gods zegen toegewenst in het nieuwe levensjaar.

*Ga met God en Hij al met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
(WK 356)*



VAN DE REDACTIE

Voor u ligt de eerste editie van Teken van Leven die in eigen beheer is gemaakt. Er is door de kerk een eigen printer aangeschaft. Deze kan ook worden gebruikt voor kopieën voor gebruik in de kerk of voor de gemeente.

Ook het Contactboekje 2024 komt met deze editie mee. In het Contactboekje niet alleen de adressen van gemeenteleden, maar ook de lijst met adressen van ziekenhuizen, verzorgingshuizen enzovoort.

En de gegevens die nodig en nuttig zijn om naar elkaar om te zien.

Deze gegevens komen niet meer standaard in Teken van Leven.

Dus het Contactboekje goed bewaren!

Belangrijke contactpersonen staan ook vermeld op de website

www.hervormdsebaldeburen.nl

Wilt u Teken van Leven digitaal ontvangen? Stuur dan een email naar Joke Buist.

Copij inleveren

Voor Teken van Leven tot 27 maart 2024.

Voor de nieuwsbrief van Februari tot 30 januari 2024.

