



TEKEN VAN LEVEN

Informatieblad

Hervormde Gemeente Sebaldeburen

Jaargang 35

Oktober, November en December 2023



Jesaja 9,5-6: "Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen.."

De tijd waarin de profeet Jesaja profeteerde, de tweede helft van de 8^e eeuw voor Christus, werd gekenmerkt door allerlei spanningen. Het koninkrijk Juda, waarin Jesaja leefde, werd zowel bedreigd door haar eigen broeders in het noorden (de tien stammen 'Israël') als andere omliggende landen (zoals Assyrië). In de bedreigende omstandigheden zochten de koningen van het koninkrijk Juda naar manieren om de vrede te bewaren. Ze deden dat door deeltjes te sluiten met andere landen. Bondgenootschappen, zodat ze met de 'sterke vriend' verzekerd waren van veiligheid en vrede.

Ook intern waren er allerlei spanningen in het koninkrijk Juda. De rijken, de leiders van het koninkrijk Juda gingen verkeerd om met de armen. Zij probeerden over hun rug geld te verdienen en verrijkten zichzelf door leugen en bedrog. Daarnaast werd er veel drank gebruikt – wat de algehele moraal niet ten goede kwam. Alhoewel het tot aan de dood van koning Uzzia economisch goed ging, waren allerlei verhoudingen scheef gegroeid en onder spanning gekomen. Het volk werd geregeerd met bloedbestuur en het recht werd verdraaid. De tekenen van een maatschappij in verval..

Spanningen zoals die in de tijd van Jesaja ervaren werden, zijn van alle tijden. Ook in deze tijd zijn er landen die anderen bedreigen. Die laten merken dat zij op meer heerschappij uit zijn, dan alleen het eigen land. En ja, ook in deze tijd zijn er regeringen en leiders die regeren met "bloedbestuur". Die andere mensen uitpersen voor hun eigen gewin en welvaart. Gelukkig hebben we daar in Nederland niet mee te maken, en kunnen we hier nog met vertrouwen aanspraak maken op de rechter of de wet. Maar toch zijn er vanuit de tekst ook eenvoudige lijnen te trekken naar onze huidige situatie in Nederland. Want wat gebeurde er toen de oorlog uitbrak in Oekraïne? Vielen

wij toen ook niet in eerste instantie terug op onze ‘bondgenootschappen’ met andere landen, zodat wij ons veilig en zeker voelden? En worden in onze tijd ook niet stemmen van armen onderdrukt? Wat te denken bijvoorbeeld van armen in het buitenland – die door onze kledingindustrie, koffiebonenindustrie of op andere manieren uitgebuit worden? Krijgen die mensen bij ons een stem?

Dreigingen van andere landen, interne spanningen in een land door een verkeerde omgang tussen mensen, is van alle tijden. Wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon. Je kunt er soms een beetje sceptisch van worden. Is vrede in deze wereld haalbaar? Als vredesmissies mislukken, als koude oorlogen weer warme oorlogen worden, als in een land vreedzame demonstraties steeds vijandiger worden.. En dan spreken we nu enkel nog op mondiaal en regionaal niveau, en hebben we het individuele niveau nog buiten beschouwing gelaten. In vrede leven met familieleden, met mensen uit de straat of uit de kerk, kan een hele opgave zijn.

De woorden uit Jesaja 9 klinken veel kerkelijke mensen bekend in de oren. Woorden die tijdens de kerstdagen vaak te horen zijn in de kerk. Ze gaan over een kind dat geboren wordt, wiens Naam ‘vredevorst’ is en wiens koninkrijk en heerschappij met eeuwige vrede is. Vaak klinken deze woorden in de kerstdagen toch een beetje ‘romantisch’. Maar het is een belofte van iemand, die een tijdperk zal doen ingaan van vrede in een wereld vol vijandschap, onderdrukking en spanningen. Hijzelf zal de stichter zijn van de vrede. En die vrede zal nooit meer onder druk komen te staan. Het zal een duurzame vrede zijn – zonder einde. U begrijpt, daar verlangden mensen naar. En nog steeds.

De mensheid toen én nu verlangt naar een wereld waarin vrede heerst. Een leven van vrede. Of om het Bijbels uit te drukken: in sjaloom. Een volkomen leven. Een heel leven. Waarin geen angst, pijn of verdriet is. Want Bijbelse vrede is meer dan alleen ‘geen oorlog’. Vrede in de Bijbel gaat niet zozeer over een toestand zonder oorlog of ruzie, maar het gaat over een toestand waarin de mens gelukkig is – doordat alles heel, volkomen en goed is. Dat betekent sjaloom.

Het probleem van vrede is niet zozeer het bestaan van wapens. Nee, zoals Billy Graham eens zei, ‘het zijn de harten die de bommen gebruiken.’ Oorlog,

ruzie, spanningen komen voort uit het menselijk hart. Het hart dat het eigen belang vooropstelt. Het hart dat niet kan liefhebben zoals God het bedoeld heeft – God boven alles en de naaste als jezelf. Verlossing, vrede worden daarom niet met wapens bewerkstelligd, maar vindt ‘intern’ plaats. Er moet iemand ons, jou en mij, verlossen van de kwaal in ons hart. Van datgene wat de oorzaak is van alle onvrede: ons zondige hart. En die Verlosser is het Kind Jezus Christus, in wie deze profetie volkomen in vervulling is gegaan. Hij is het die voor onze vijandschap met God en met anderen is gestorven en die ons met Zijn liefde wilt vrijkopen van al onze zelfzuchtige angsten, boosheid en wantrouwen.

Wij hebben Hem nodig. In ons leven. In onze relatie met andere mensen. Maar ook in de kerk. In het komende seizoen, waarin we met elkaar willen samenleven in vrede. We hebben Hem nodig in Nederland en de wereld. Om ons te doen leven in Zijn koninkrijk van vrede. Nu al. In Christus hoeven wij niet meer angstig te zijn, omdat het eigen bestaan of eigen ‘ik’ niet meer bedreigd wordt. We Zijn met Hem gestorven en met Hem opgewekt. Ons leven is van God. Zijn liefde en genade maakt je vrij van jezelf en zorgt er voor dat je liefde kunt uitdelen in de wereld en in navolging van Hem een ‘vredestichter’ kan worden in de wereld. Niet met wapens, maar met zelf overgeevende liefde. Zijn nodiging klinkt: geloof in Mij. Geloof dat ik voor jou ben gestorven. Ontvang Mijn vrede. Vrede zij u. Maar ook Zijn oproep om vrede te bewerken; zalig zijn de vredestiters, want voor hen is het koninkrijk der hemelen.

Jezus Christus, is de machthebber over de eeuwige sjaloom. Dé Vredevorst. Geloof in Hem, deel in Zijn vrede, en deel Zijn vrede aan de wereld mee.

UIT DE PASTORIE

Zoals de meesten bekend is, hebben wij afgelopen zomer als gezin afscheid moeten nemen van onze (schoon)moeder en oma. Ook al wisten wij als familie al langere tijd dat dit afscheid zou komen, viel het toch zwaar. Want als je van elkaar houdt en de band goed is, dan is het niet makkelijk om elkaar in dit leven niet meer te zien. Gelukkig mochten we haar kennen als een vrouw

die haar geloof stelde op Jezus Christus, en sprak ze regelmatig over het grote wonder van de verzoening van zonden van haarzelf, maar ook de noodzaak voor anderen. We zijn de Heere dankbaar dat we getroost kunnen zijn door het vertrouwen dat zij een 'goede ruil' heeft gedaan en verlost is van zonden en aardse pijn. In Obed's woorden mag zij nu veel spelen in de hemel en "dat is heel leuk toch?". We willen op deze plaats degenen bedanken die hun meeleven hebben getoond, op welke manier dan ook. Dat heeft ons als gezin goed gedaan.

Door het overlijden zijn wij verlaat op vakantie gegaan. De twee weken in een andere omgeving heeft ons goed gedaan. Om datgene wat er gebeurd was even te laten bezinken en de eerste emoties toe te laten. Nu we weer in Sebaldeburen zijn, ga ikzelf weer met energie aan de slag. Het is een voorrecht om in Gods wijngaard te kunnen werken. Om het evangelie te mogen delen, pastorale ontmoetingen te hebben en in allerlei activiteiten betrokken te zijn. Maar hoewel ik dus wel weer nieuwe energie heb mogen ontvangen, wil ik u wel vragen om voor ons te bidden. Voor Boukje die haar moeder is verloren, maar ook voor zegen op de arbeid. Want arbeid in Gods koninkrijk is niet iets van menselijke inspanning – dat kan onder de zegen van God vruchtbaar zijn. Want als God het huis niet bouwt, zwoegen de arbeiders tevergeefs.

We zijn dankbaar hoe het met de jongens gaat. Ze zijn gezond en ontwikkelen goed. Al is er binnen en buiten ruimte aan overvloed om te spelen, zoeken de jongens elkaar toch vaak op om samen te spelen. Dat spelen loopt dan vervolgens vaak wel uit op aan elkaar trekken en jammeren, maar toch. Ze genieten van elkaars aanwezigheid en het zijn echt broers samen. Ouders en kinderen genieten momenteel nog van de mooie herfstdagen op de fiets. Obed is al snel gefascineerd door groot materieel en Ethan heeft inmiddels ook kijk op koeien. Samen genieten dus.

Dit half jaar volg ik geen vakken aan de universiteit. Wel ben ik bezig met het schrijven van een master thesis. Een laatste scriptie/werkstuk, als bewijs dat de studie het nodige heeft geleerd. In mijn geval gaat de scriptie over een vergelijking van Rabbijnse gelijkenissen (in een commentaar op Exodus) en gelijkenissen in Mattheus. Ik focus mij daarbij op gelijkenissen waarin God/Jezus wordt voorgesteld als Rechter. Vraag het gerust als u hier meer

over wilt weten. Vanaf februari tot en met juli zal ik het laatste vak volgen en zal ik weer een stageperiode uitvoeren in de Hervormde Gemeente van IJsselmuiden onder leiding van ds. Van Dam.

Een hartelijke groet uit de pastorie

GEMEENTELEVEN

Onze kerkelijke gemeente, is een gemeente van de Heere Jezus Christus. Hij is voor ons gekomen naar deze aarde, omdat God zo barmhartig en genadig is voor ons als mensen – dat Hij ons niet aan ons lot wilde overlaten. Zijn liefde voor zondaren gaat zó ver, dat Hij Zijn Zoon over had om onze zaligheid te verkrijgen. Wat een liefde, wat een goedheid van God. Die liefde, hartelijke en barmhartige betrokkenheid van God op ons als mensen, is voor ons een opdracht en stimulans om als mensen ook zo met elkaar om te gaan. Zo willen we als kerkelijke gemeenschap het komende seizoen beleven.

Tijdens de eerste Bijbelstudie van dit seizoen, hebben wij gesproken over 1 Johannes 1. In dit hoofdstuk is gaat het over de onderlinge liefde (of: gemeenschap), als afspiegeling van de liefde van God. God kennen, houdt volgens de Bijbel in dat we gemeenschap hebben met elkaar. Dat we elkaar opzoeken, elkaar bellen, met elkaar meeleven in lief en leed en de vreugde delen van het leven. Niet voor niets wordt de gemeente in de Bijbel omschreven als een gezin van broers en zussen. Als kerkenraad bidden wij dat we als gemeente zo met elkaar mogen omgaan en dat de onderlinge liefde dit seizoen tot zegen mag zijn voor de gemeente en Gods koninkrijk.

- We leven op deze plaats mee met broeder Ine Postema. Hij is momenteel in behandeling voor een auto-immuunziekte. De huidige behandelingen zijn er op gericht om zijn bloeddruk omhoog te brengen. We bidden hem toe dat de behandelingen zullen slagen en hij weer gezondheid en kracht mag ontvangen.
- We zijn dankbaar dat het met mevr. Van Dijk weer beter mag gaan. In de afgelopen periode had zij last van een ontsteking, maar na behandeling in het ziekenhuis mag zij weer opknappen.

- We leven mee met mevr. Helmantel, een meelevend lid van onze gemeente. Bij haar is kanker in haar lichaam geconstateerd en diverse chemokuren heeft zij al ondergaan. We zijn dankbaar dat zij deze weg in vertrouwen op haar Heiland mag gaan, en we bidden haar toe dat zij de weg zo mag vervolgen en de behandelingen gezegend worden.
- We leven ook mee met mevr. Swieringa, die deze zomer haar man heeft verloren. Na periode waarin zijn krachten minder werden en hij ook opgenomen moest worden in het ziekenhuis, is Piet overleden. We wensen haar Gods kracht en rust toe, als er een lege plek is in huis.
- We leven ook mee met mevr. Ritsma, die zorgen heeft wat betreft haar eigen gezondheid, maar ook die van haar schoondochter. Dat zij in alles de kracht en rust van de Heere mag ondervinden.
- We leven tenslotte ook mee met mevr. S. Renkema en haar kinderen. Als gezin hebben ze de afgelopen tijd veel doorgemaakt. Mevr. S. Renkema verhuisd waarschijnlijk naar Marum in de komende tijd. We wensen haar en de kinderen van harte Gods zegen toe op hun levensweg.

Naast deze namen, zijn er uiteraard ook anderen bij wie zorgen, rouw, of verdriet leeft. We noemen hier niet iedereen bij naam, maar we dragen elkaar wel bij naam op in gebed aan de Heere. Hij kent ons als gemeente beter dan wij elkaar zouden kunnen kennen. En Hij weet het beste wat wij nodig hebben.

UIT DE KERKENRAAD

Plannen voor het komende kerkelijk 'seizoen'

In het vorige nummer van Teken van Leven is gemeld welke van de doelstellingen/plannen uit het *Beleidsplan 2023-2028* de kerkenraad samen met u (én Deo Volente!) het komende seizoen graag wil proberen te realiseren. Hier krijgt u ze nog even op een rijtje:

2x per jaar preekbespreking houden

We beginnen met het project gemeenteopbouw

4x per jaar (1x per kwartaal) een gebedskring.

We willen graag de kerkenraad uitbreiden.

Wat de preekbesprekingen en gebedskrings betreft wordt u geïnformeerd via de zondagse afkondigingen en via de nieuwsbrieven.

Een paar opmerkingen over “gemeente-opbouw” en “uitbreiding van de kerkenraad”.

Gemeente-opbouw.

Wat is gemeente-opbouw? Zonder volledig te willen zijn in het omschrijven van dit begrip bedoelen we met gemeenteopbouw dat ieder persoonlijk én wij samen als gemeente kunnen groeien in geloof, in kennis van God en Zijn Woord en in onderlinge verbondenheid.

Eén van de belangrijkste momenten van opbouw vindt plaats op zondag wanneer we in de kerk uitleg krijgen over een Bijbelgedeelte en samen liederen zingen van verootmoediging en lofprijzing tot God. Waar we in gebed onze dank uitspreken voor ontvangen zegeningen maar ook onze zorgen en noden voor de Here kunnen neerleggen. Het is ook de plaats waar we elkaar elke week ontmoeten.

Daarnaast is er de Bijbelkring waar iedere maand gezamenlijk een gedeelte uit de Bijbel bestudeerd wordt. Ook door het maandelijks zingen op zondagavond worden we opgebouwd door de inhoud van de liederen en de ontmoeting met elkaar.

En niet te vergeten het maandelijks koffiedrinken op zondagochtend als informeel ontmoetingsmoment. Daar kunnen we de onderlinge verbondenheid ervaren maar deze verbondenheid óók laten zien door tijdens het koffiedrinken goed om ons heen te kijken of iedereen wel gezien wordt en welkom is aan onze koffietafel.

Nieuw is de Vormingscursus Christelijk Geloof; u hebt daarvan afgelopen zondag een folder als aankondiging ontvangen en ook op de website kunt u er over lezen.

De Vormingscursus behandelt verschillende aspecten van hoe je in het dagelijks leven christen bent of kunt zijn. Heel praktisch dus. Zo gaat bijv. de eerste avond (woensdag 18 oktober) over de vraag hoe je kunt leven vanuit de kern van je geloof. De tweede avond (woensdag 22 november) over hoe je kunt groeien in je geloofsleven door Bijbelstudie en gebed. (En wie wil dat nou niet graag?!).

Kortom een aantrekkelijke ‘cursus’ die je niet verplicht van begin tot eind hoeft bij te wonen maar waarvan je ook alleen de avonden die je aanspreken kunt bezoeken. Met sprekers die de verwachtingen hoog gespannen doen zijn. Ik kijk er naar uit!

Wilt u een avond bezoeken maar hebt u graag dat u gehaald en weer thuisgebracht wordt? Laat het ons weten, we doen dat graag!

Uitbreiding van de kerkenraad.

In augustus hebt u namen ingeleverd van mensen uit de gemeente die u geschikt vindt om als ambtsdrager aan de kerkenraad van Sebaldeburen toegevoegd te worden. Door omstandigheden is de eerste kerkenraadsvergadering na de zomervakantie uitgevallen en was de agenda van de daaropvolgende kerkenraadsvergadering overvol. De vacatures in de kerkenraad en de door u ingediende namen zullen op de eerstkomende kerkenraadsvergadering (10 oktober a.s.) worden behandeld. Na die datum hopen we u daarover te informeren.

Met broederlijke groet namens de kerkenraad,
Leo Meijndert

GEMEENTE-OPBOUW

Vormingscursus Christelijk Geloof

Tijdens het kerkelijk seizoen 2023-2024 organiseert de Hervormde Kerk Sebaldeburen een Vormingscursus Christelijk Geloof voor de leden van de gemeente en voor iedereen die geïnteresseerd is.

De Vormingscursus is gericht op de praktijk van het christenleven. De onderwerpen van de avonden gaan dan ook over de verschillende kanten van het christenzijn in het dagelijks leven. Een van de eerste avonden gaat bijvoorbeeld over de vraag hoe je kunt groeien in je geloofsleven door Bijbelstudie en gebed. Tijdens de avonden krijgen de deelnemers handvatten aangereikt om mee verder te gaan in hun eigen leven.

De opzet van de avonden is informatief en interactief. Er zal tijdens de avonden overdracht van informatie plaatsvinden en daarnaast zal ook het onderlinge gesprek gestimuleerd worden. Tijdens de 6 avonden zijn er drie verschillende sprekers: drs. J.C.A. van den Berge (voorganger en pionier in Sebaldeburen), ds. B. Coster (jarenlang docent en zendeling geweest in Spanje namens de SEZ) en dhr. M. de Vries (kenner Moderne Devotie en "missionair ondernemer").

Er zijn geen kosten aan de avonden verbonden en de avonden kunnen apart gevolgd worden.

Data van de cursusavonden:

18 oktober: leven vanuit de kern van het geloof
22 november: Bijbelstudie en gebed
17 januari: Christen zijn in de omgeving
21 februari: Keuzes maken in het dagelijks leven
20 maart: Het werk van de Heilige Geest
17 april: Onderdeel zijn van een kerk
22 mei: Leven in de (eind)tijd

Iedere avond begint om 19.30 uur en wordt rond 21.45 afgesloten.
Locatie is gebouw Irene, kerkweg 2a.

KERKVOOGDIJ

Als kerkvoogdij hebben we onze eerste vergadering van het seizoen gehad. We vragen u als gemeente om gebed voor wijsheid over beslissingen die we moeten nemen op verschillende terreinen. Zoals jullie misschien hebben gezien, werd de pastorie voorzien van een verbouwing. Dit was hard nodig en door het uitvoeren van dit onderhoud, is het houtwerk weer toekomstbestendig. Gelukkig hebben we voor deze werkzaamheden een subsidie mogen ontvangen. Echter dekt deze subsidie niet de totale kosten en dienen we het overige gedeelte aan te vullen middels

collecten en giften. Zo was er zondag 17 september een extra collecte voor dit doel. Deze heeft €134,- opgebracht. Later is er nog via de bank € 100 binnengekomen voor dit doel. Dank daarvoor. Mocht u verder nog willen bijdragen aan het schilderwerk, kunt u uw gift overmaken op de rekening van de kerkvoogdij. Vermeld er dan bij dat de gift voor het schilderwerk van de pastorie bestemd is. Het rekeningnummer van de kerkvoogdij vindt u achterin dit blad. In de toekomst willen we vaker een specifiek doel meegeven aan extra collecten van de kerkvoogdij. Deze doelen zullen bij het aankondigen van de extra collectes bekend gemaakt worden.

Actie Kerkbalans 2023

Wij zijn als kerkvoogdij dankbaar dat u met deze actie mee wilde doen. Zoals u bekend is de opbrengst van deze actie heel belangrijk voor het financiële reilen en zeilen van onze gemeente. Het is een noodzakelijke inkomstenbron. We willen u in herinnering brengen dat er voor deze actie € 18.500 is begroot. Tot op heden hebben we € 15.000 mogen ontvangen. Het wordt spannend of we het bedrag van de begroting gaan halen. Daarom willen wij een ieder, die zijn of haar toegezegde bijdrage nog niet heeft overgemaakt, vriendelijk vragen dit alsnog te doen. Ook als u niets heeft toegezegd, mogen wij dan ook van u een bijdrage verwachten? Alvast onze dank hiervoor.

Overzicht giften laatste 3 volle maanden (juni, juli, augustus) voor in Teken van Leven 4e kwartaal 2023

	Reguliere collecte	Extra collecte	Via bank	Voor pioniersplek
Juni	€ 257,80	€ 472,72	€ 20 (gift TvL)	€ 10
Juli	€ 397,85	€ 60,90	€ 10	€ 113
Aug.	€ 249,25	€ 40,40		€ 80
				€ 49
				€ 20
				€ 25
				€ 500
				€ 100
				€ 25
				€ 100
				€ 50

DIACONIE

Reguliere collecten.

Juni	€ 237,85
Juli	€ 404,35
Augustus.	€ 237,50

Extra collecten.

Juni	IZB collecte	€ 58,65
Juli	Open Doors (hulp Afrikaanse vluchtelingen Soedan)	€ 139,,30
Augustus	IZB collecte	€ 81,50
Via de bank augustus		€ 10.00

Allen hartelijk dank voor uw bijdrage aan de collecten en giften!

De collecte van de diaconie op dankdag is bestemd voor Kerk in Actie voor de kinderen in Oekraïne. Deze kinderen leven in een oorlog die heel diep ingrijpt in hun leven. Samen met de Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land.

Kinderen wordt een veilige plek geboden om te spelen en om psychosociale hulp te krijgen. Kerk in Actie is op meerdere manieren actief om gezinnen te helpen en bij te dragen aan herstel van kapot- gebombardeerde scholen.

De sponsor kinderen.

De kinderen zijn in de afgelopen maanden jarig geweest, de diaconie heeft namens onze gemeente de kinderen gefeliciteerd en een bijdrage gegeven. Hierbij van één van de kinderen een mooie tekening. De vertaling staat onderaan de brief.

Name/ Prénom & Nom: Solange SAIKARA
Registration number: 76 160 042
Partner Organization: CREDO



Hello sponsor!
I am so happy to make a drawing of
my favorite animal for you. Thank you for
your support.

Salut Cher parrain!
Je suis heureux de dessiner mon animal
préfére pour vous. Merci pour
votre soutien.



le cheval
My favorite
animal
ci horse
een paard.

Message à mon parrain: Bonjour cher parrain pendant le 2^{em} trimestre
j'ai été enge en de la classe avec 7 de moyenne que Dieu
vous bénisse.

Message to sponsor: Morning dear sponsor, I had 7 the average after
2nd trimester exam. May God bless you. Goedemorgen beste sponsor
Ik had een gemiddelde van 7,0 na het tweede semester. Mogt
God u zegenen.



Samen Zingen

De herfst is in aantocht en we zijn weer begonnen met Samen Zingen. Iedere tweede zondagavond van de maand bent u van harte uitgenodigd om in de kerk met ons mee te zingen. De laatste keer, op 10 september, stond in het teken van de psalmen. De berijming van 1773 bestaat dit jaar twee en een halve eeuw! We zien uit naar komend seizoen. Komende keren verwachten we:

- 8 okt: Gemengd koor Testify uit Leek
- 12 nov: RuNaMara
- 10 dec: Advent

Postzegels

Hebt u kaarten met postzegels gekregen de afgelopen tijd? Gooi de postzegels niet weg. De leden van de zendingscommissie zijn er blij mee. De opbrengst gaat dit jaar naar de Spaans Evangelische Zending.

GZB-Dagboek *Een handvol koren*

U kunt weer een GZB-dagboek bestellen voor het jaar 2024. Het dagboekje bevat voor iedere dag twee overdenkingen en kost 14,95. Van dit bedrag gaat 8 euro, de winst, naar de GZB. Betalen en bestellen gaat via mw. Trijnie Sloots-Knooihuizen. Er komt een lijst achterin de kerk te hangen waarop u zich kunt intekenen voor een exemplaar. Aanbevolen!

Kerst

Op 20 december willen we als gemeente samen eten en met elkaar verwachtingsvol uitzien naar Kerst: de komst van Jezus naar deze wereld. Vanaf 18.15u bent u van harte welkom in gebouw Irene, om 18.30u start de maaltijd en om 19.30 begint het programma. Opgave voor de maaltijd (en eventueel vervoer daarnaar toe) mag bij mw. Trijnie Sloots-Knooihuizen. We zien ernaar uit om u te ontmoeten 'rondom het licht dat leven doet'!

VERJAARDAGEN 75+

9 Nov.	Dhr. S. Feringa, Sebaldeburen
16 Nov.	Mevr. J.P. van Dijk - v.d. Molen, Leek
18 Nov.	Mevr. S.A. Huizinga – Bronda, Niekerk
24 Nov.	Dhr. A. Pietens, Sebaldeburen

11 Dec.	Mevr. J. v.d. Velde – Sikkema, Grootegast
28 Dec.	Mevr. S. Potstra – Dijkema, Grootegast
31 Dec.	Mevr. M. Bonnema – Feringa, Grootegast

Gods Zegen toegewenst in het nieuwe levensjaar.

Geloofd zij God met diepst ontzag!

Hij overlaadt ons dag aan dag met zijne gunstbewijzen.

Die God is onze zaligheid;

wie zou die hoogste Majesteit dan niet et eerbied prijzen?

Die God is ons een God van heil,

Hij schenkt uit goedheid zonder peil ons 't eeuwig, zalig leven.

Hij kan en wil en zal in nood,

zelfs bij het naad'ren van de dood, volkomen uitkomst geven.

HUWELIJSJUBILEUM

Op 23 september waren dhr. en mevr. Huisma – Keizer 40 jaar getrouwd!

Soli Deo Gloria! (alleen God de eer)

PREEKROOSTER 4^{DE} KWARTAAL 2023

Oktober

Datum	Tijd	Predikant	Plaats	Bijzonderheden/ extra collecte
01	09.30	Ds. J. Admiraal	Nieuwe Pekela	Najaarscollecte G.Z.B
08	09.30	Ds. W. v.d. Wingerden		Vorbereiding H.A.
08	19.00	Samen Zingen		
15	09.30	Dhr. J.C.A. v.d. Berge		Bediening H.A. + collecte
22	09.30	Ds. C.G. op 't Hof	Siddeburen	Kerkvoogdij
29	09.30	Ds. H.J.C.C.J. Wilschut	Assen	

November

01	<u>19.00</u>	Dhr. J.C.A. v.d. Berge		Dankdag + collecte
05	09.30	Dhr. J.C.A. v.d. Berge		
12	09.30	Dhr. T.T.J. Pleizier	Groningen	
12	19.00	Samen Zingen		
19	09.30	Ds. N. Noorlander	Onstwedde	
26	09.30	Ds. J. Hoekman	Rutten	Kerkvoogdij

December

03	09.30	Dhr. J.C.A. v.d. Berge		1^{ste} advent Kerkvoogdij
10	09.30	Ds. K.H. Bogerd	Wouterswoude	2^{de} advent

10	19.00	Samen Zingen		
17	09.30	Ds. H.J.C.C.J. Wilschut	Assen	3^{de} advent Collecte IZB
24	09.30	Ds. F. Pierik	Drachten	4^{de} advent
25	09.30	Dhr. J.C.A. v.d. Berge		1^{ste} Kerstdag
31				
31	19.00	Dhr. J.C.A. v.d. Berge		Oudejaarsdienst + collecte

OPPASSERS GEZOCHT

Het aantal kinderen in de gemeente groeit en daar zijn we dankbaar voor! Al ruim 2 jaar is er tijdens de zondagse kerkdienst (om de week) oppas voor de kleintjes van de gemeente (en soms ook een kindje van gasten) in gebouw "Irene"

Vanaf 15 oktober willen we met 2 personen per keer gaan oppassen i.p.v. met 1 persoon. Daarom zoeken we nog vrijwilligers die 1 keer in de 2 ½ / 3 maanden willen helpen oppassen.

We zijn een kleine gemeente, dus alle hulp is welkom!

U kunt zich opgeven bij Netty Toes: u kunt me aanspreken in de kerk of bellen: tel. 06-14537006 of mailen: nettytoes64@gmail.com

OPPASROOSTER

Datum	Naam		Bijzonderheden
01-10	Trijnie Sloots		
15-10	Grietje van der Molen Esmée Cazemier		
29-10	Froukje van Slooten Ietje Oost		
12-11	Netty Toes Sandy Schriemer		
26-11	Mettie Spaak Mirjam Westra		
10-12	Liesbeth van Woudenbergh Trijnie Sloots		
24-12	Froukje van Slooten Ietje Oost		
07-01	Grietje van der Molen Tienie van Dijk		
21-01	Netty Toes Sandy Schriemer		

- Oppaslocatie is gebouw 'Irene', tenzij anders aangegeven.
- Bij verhindering graag onderling ruilen.
- Reserve oppas: Dirk Toes , tel. 06-15493251 of dirkitoes@gmail.com
- Contactpersoon kinderoppas: Netty Toes- Groenendijk, tel. 06-14537006 of nettytoes64@gmail.com

CONTACTADRESSEN

kerkelijk werker/pionier:

Dhr. J.C.A.v.d.Berge

Kerkweg 2

9862 TJ Sebaldeburen

tel. 0594-612076

icavdberge@outlook.com

ouderling:

Dhr. L.Meijndert

Langestraat 97

9804 PJ Noordhorn

tel.0594-507468

lmeijndert@kpnmail.nl

ouderling

Dhr. J.H.Huizinga

Hoge Voetpad 4

9822 BD Niekerk

tel. 0594-502410

jhuizinga@ziggo.nl

ouderling/kerkrentmeester

Dhr. D.J.Toes

Ommelandenstraat 12

9351 EL Leek

tel.06-15493251

dirkitoes@gmail.com

diaken /penningmeester

Dhr. J.H.van Woudenberg

Zandumerweg 68

9821 TH Oldekerk

tel.0594-503662

woudenberg@xs4all.nl

scriba /beheer ledenbest./

webmaster:

Dhr.A.P.Verbree

Kruiser 8, 9801 RD Zuidhorn

tel. 0594-506075

seballeden@gmail.com

organiste/hoofdkoster:

Mw. A. Bonnema

de Noord 16

9861 AN Grootegast

tel.0594-612921

a.a.j.bonnema@home.nl

zendings-en evang.comm.

Mw. M.J.W, van Dijke

Oostindië 52 1

9354 TE Zevenhuizen

tel.06-31085

mirjamvanwilligen@hotmail.com

gebouw Irene:

mw.T.Sloots-Knooihuizen

Sebaldeburen

tel.06-11094308

trijniesloots@hotmail.com

INFORMATIE

Privacywetgeving

In verband met de privacywetgeving vragen wij u toestemming om in voorkomende gevallen uw naam te mogen noemen in de kerkbode. Wanneer u daartegen wel bezwaar hebt, wilt u dat dan schriftelijk melden bij de redactie van de kerkbode?

Testamentaire beschikking

Wie onze gemeente testamentair wil gedenken kan daarvoor de volgende formulering gebruiken:

Ik legateer, vrij van rechten, aan de Nederlandse Hervormde gemeente Sebaldeburen een bedrag van €.....

Postadres Hervormde gemeente

Het postadres van de Hervormde gemeente Sebaldeburen is:
Provincialeweg 44, 9862 PE Sebaldeburen.

Website

www.hervormdsebaldeburen.nl

Bankrekeningnummer

Bankrekening van de Hervormde gemeente Sebaldeburen is:
NL 95 RABO 0323701507.

Bankrekeningnummer van de diaconie is:

NL 25 RABO 0103538569

Kopij Teken van Leven

De kopij voor Teken van Leven 1^{de} kwartaal 2024 kan tot en met **20 december 18.00 uur** worden ingeleverd bij Joke Buist.

Email: annejoke@live.nl

ADRESSEN ZIEKENHUIZEN EN VERPLEEGHUIZEN

Voor wie een kaartje nodig heeft laat je weten dat je meeleeft.

Ny Smellinghe tel.0512- 588888

Postadres: Postbus 20200, 9200 DA Drachten

Bezoekadres: Compagnonsplein 1 9202 NN Drachten

Martini ziekenhuis tel. 050-5245245

Postadres Postbus 30033 9700 RM Groningen

Bezoekadres van Swietenplein 1 9728 MTGroningen

UMCG tel. 050- 3616161

Postadres: Postbus 30001 9700 RB Groningen

Bezoekadres: Hanzeplein 1 9713 GZ Groningen

Beatrixoord tel. 050- 5338911

Postadres: Postbus 30002 9750 RA Haren

Bezoekadres: Dilgtweg 5 9751 ND Haren

Het Hooge Heem tel. 0594-695800

Post-en bezoekadres de Gast 4 9861 BM Grootegast

Het Zonnehuis tel.0594-508508

Postadres: Gemmastraat 14 9801 VG Zuidhorn

Dit zijn de meest voor de hand liggende ziekenhuizen -en verpleeghuizen.

Mocht het iets anders zijn dan kunt u altijd navraag doen bij de scriba.